

**Orde van dienst op
de zevende zondag na Pinksteren
8 juli
anno Domini 2018**

Onderweg

VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel

Welkom

Tijdens het aansteken van de kaars zingt Dawwagiem:

‘Let Jesus speak to you’

Let Jesus speak to you
He’s calling out your name
He says: be born again
You’ll never be the same.
I gave my Life for you.
I lead a bitter pain.
Whatever sin you’ve done,
I love you just the same

I love you more than you’ll ever know.
I wash you white as the whitest snow.
I heal you and carry all your pain.
I free you, I take your sins away.

I give you new life eternally.
Release you so you are truly free.
I lead you right through the darkest night.
I hold you, my arms they hold you tight.

I bless you with mercies from above
I touch you. I give you all my love.
I rescue when upon my name you call.
I save you. I’ll never let you fall
let Jesus speak to you

*Laat Jezus tot je spreken
Hij roept jouw naam
Hij zegt: word opnieuw geboren
Je zult nooit meer dezelfde zijn
Ik gaf mijn Leven voor jou
Ik heb bittere pijn doorstaan*

*Wat je ook voor zonden hebt gedaan
Ik hou toch van je*

*Ik hou meer van je dan je ooit zult weten
Ik was je wit als de witste sneeuw
Ik genees je en draag al je pijn
Ik bevrijd je, ik neem al je zonden weg*

*Ik geef je nieuw leven
Bevrijd je zodat je echt vrij bent
Ik leid je door de donkerste nacht
Ik hou je vast, mijn armen houden je stevig vast*

*Ik zegen je met genade van boven
Ik raak je aan, ik geef je al mijn liefde
Ik bevrijd je als je mijn naam aanroept
Ik red je. Ik zal je nooit laten vallen
Laat Jezus tot je spreken*

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering
gemeente gaat staan

<i>ouderling</i>	Onze hulp is in de naam van de Heer
<i>allen</i>	DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
<i>ouderling</i>	die trouw houdt tot in eeuwigheid
<i>allen</i>	EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
<i>ouderling</i>	Heer, geef richting aan ons hart, dat wij ons laten leiden waar gij in uw ontferming ons de weg wijst.
	Maak ons los, God, van al wat ons in de ban houdt en op dwaalsporen brengt. Doe ons opstaan uit onze traagheid en vertwijfeling, opdat wij vervuld van Uw Geest een nieuwe toekomst tegemoet gaan.
<i>allen</i>	AMEN

Psalm van de zondag 105: 1 en 3

Kyrië *gebed om ontferming*

Gloria 984: 1, 2, 4 en 6

DE SCHRIFT GEOPEND

Zondagsgebed

Woord voor de kinderen

Verhaal 'De Jabbok over'
uit: 'Met open ogen: 100 bijbelse gedichten', van Karel Eykman

Zingen 816

Een gesprek in de trein

Dawwagiem 'Onderweg'

wij zijn onderweg.
onderweg naar een oneindig feest
en soms hoor ik het gejuicht
ook al ben ik er nog nooit geweest

we blijven bij elkaar!
we hebben niet zo heel veel tijd
en we houden elkaar vast!
want dan raken we de weg niet kwijt.

en de eeuwen gaan voorbij
iedere kleur en elk gezicht!
is een schakel in de rij
we reizen samen in zijn licht

Ja ik mag nu al iets ervaren
dan kom ik dichterbij het doel!
dan gaat de hemel voor ons open
wat een gevoel!

en wij zijn onderweg!

en wij zijn onderweg (onderweg)
en we moeten zo veel dalen door
niemand weet waarom
maar we zoeken naar het juiste spoor!

o als de nacht begint
en het donker duurt een eeuwigheid.
dan zoeken wij zijn kracht!
omdat hij ons naar het leven leid!

Je mag dromen van die dag!
maar onze woorden zijn te klein!

er is niemand die begrijpt
hoe onvoorstelbaar het zal zijn!

En het verdriet dat wij nu delen!
met onze reis nog voor de boeg
is al gedragen tot het einde dat is genoeg!

laten we reizen naar de toekomst
het is een groot geweldig plan
en omdat hij het heeft geschreven
ben ik niet bang

Want wij zijn onderweg!
wij zijn onderweg

en op een dag zal het gebeuren
dan zal ik juichen voor zijn troon!
en ik mag nu al zeker weten dat ik bij hem woon!
Ja dan gaat alles in vervulling dan is de reis voor goed voor bij!
dan is de last van onze schouders
want we zijn vrij!!

Nog een gesprek in de trein

Verkondiging

Dawwagiem ‘Still haven't found what I'm looking for’

I have climbed the highest mountains
I have run through the fields
Only to be with you
Only to be with you

I have run, I have crawled
I have scaled these city walls
These city walls
Only to be with you

But I still haven't found
What I'm looking for
But I still haven't found
What I'm looking for

I believe in the Kingdom come
Then all the colors will bleed into one

Bleed into one
But yes, I'm still running

You broke the bonds
and you loosened chains
carried the cross of my shame, of my shame
You know I believe it

But I still haven't found
What I'm looking for
But I still haven't found
What I'm looking for

*Ik heb de hoogste bergen beklommen
Ik heb door de velden gelopen
Enkel om bij U te zijn
Enkel om bij U te zijn*

*Ik heb gerend, ik heb gekropen
Ik heb deze stadsmuren beklommen
Deze stadsmuren
Enkel om bij U te zijn*

*Maar ik heb nog steeds niet gevonden waar ik naar zocht
Maar ik heb nog steeds niet gevonden waar ik naar zocht*

*Ik geloof in het Komende Koninkrijk
Dan zullen alle kleuren tot één vervloeien
Vervloeien tot één
Maar ik ben nog steeds aan het rennen*

*U verbrak de banden
En U maakte de ketenen los
Droeg het kruis
Van mijn schaamte
Oh mijn schaamte
U weet dat ik het geloof*

*Maar ik heb nog steeds niet gevonden waar ik naar zocht
Maar ik heb nog steeds niet gevonden waar ik naar zocht
Maar ik heb nog steeds niet gevonden waar ik naar zocht*

De kinderen komen terug uit de nevendienst.

Dankgebed, voorbeden en stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Inzamelingen

- eerste rondgang: Diaconie
- tweede rondgang: Protestantse Gemeente Leiden

Tijdens de inzameling zingt Dawwagiem: 'Love broke through'

I was feelin' that feelin' that breeze
Singin' like a song through the tall oak trees
It was just another summer night
Had to be the last thing on my mind

Yeah I was all but lost in the moment
I was young and runnin' wide open
It was just another summer night
Had to be the last thing on my mind

Chorus 1
When love broke through
You found me in the darkness
Wanderin' through the desert
I was a hopeless fool
Now I'm hopelessly devoted
My chains are broken
And it all began with You
When love broke through
And it all began with You
When love broke through

I did all that I could to undo me
But You loved me enough to pursue me
Yeah You drew me out of the shadows
Made me believe that I mattered to You You
You were there You heard my prayer
In that broke down dusty room
It was the first time I said I'm Yours
The first time I called You Lord

Yeah it was late in the summer
When the northeast breeze
Sang like a song through the oak trees
Pennsylvania she kind of caught my soul

Which had me a little more open than closed
Walls I built opinions I learned
Covered in the ashes of bridges I burned
Blind to the arrow that was headed to my heart
But You hit the mark

*Ik voelde die bries
Die een lied zong door de grote eiken
Het was op zomaar een zomernacht en het was het laatste waar ik aan dacht*

*Ik ging helemaal niet op in het moment
Ik was jong en was met mijn gedachten heel ergens anders
Het was op zomaar een zomeravond en het was het laatste waar ik aan dacht*

*Toen liefde doorbrak,
vond U me in het duister
Dwalend door de woestijn
Ik was een hopeloze dwaas
Nu ben ik hopeloos toegewijd
Mijn ketenen zijn verbroken
En het begon allemaal met U
Toen liefde doorbrak,
En het begon allemaal met U
Toen liefde doorbrak.*

*Ik maakte een puinhoop van mijn leven, maar U hield genoeg van mij om achter mij aan te gaan.
Ja, U trok me uit de schaduw en liet me geloven dat U mij belangrijk vond.
U was er en U hoorde mijn gebed
In die rommelige stoffige kamer
Het was de eerste keer dat ik zei dat ik bij U hoor, de eerste keer dat ik U Heer noemde*

*Ja, het was laat in de zomer
Toen de noordoostenbries een lied zong door de eiken
Pennsylvania had mijn ziel gewonnen
Wat me meer open dan gesloten maakte
Muren die ik had gebouwd, meningen die ik gevormd had
Bedekt onder de as van de bruggen die ik verbrand had
Blind voor de pijl die naar mijn hart op weg was
Maar U raakte het vol*

Slotzang 823: 1 en 4

Zegen

Dawwagiem 'Gebed om zegen'

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

voorg. zegen van Aäron

Uitleidend orgelspel

Aan de dienst werd meegewerkt door:

- *organist: Maarten Boonstra*
- *Dawwagiem, o.l.v. Peter Groot*
- *voorganger: René Venema*
- *ouderling van dienst: Marleen Kruijt*
- *diaken van dienst: Emmy Bergsma*
- *de leiding en de jongeren van de jeugdkapel*

Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de dienst, met de volgende taken: de ontvangst in de kerkzaal, de liturgische bloemschikking, de bloemengroet, het vermenigvuldigen van de orde van dienst, het verzorgen van het geluid en de uitzending via internet, en het schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk ook de activiteiten voor de kinderen en jongeren: de kinderopvang, de kindernevendienst en de jeugdkapel!

Diensten in de komende weken

- **Zondag 15 juli**, voorganger: Peter Baan, theoloog
- **Zondag 22 juli**, voorganger: René Venema, predikant De Verbinding
-

Agenda

- **Dinsdag 10 juli**, vrouwenmiddag en inloop kinderen, De Wijkplaats, 13.30 uur
- **Woensdag 11 juli**, Vierstromenberaad (overleg met Leiden Zuidwest en Oecumenische geloofsgemeenschap Merenwijk, Regenboog, 14.00 uur
- **Donderdag 12 juli**, Fietsenwerkplaats, De Wijkplaats, 19.00 uur
- **Donderdag 12 juli**, moderamen kerkenraad, Beukenrode 10, 20.00 uur
- **Vrijdag 6 juli**: WijkplaatsCafé, Topaaslaan 23, 17.00 uur

Running Dinner 15 september - opgave mogelijk

Vanaf vandaag kunt u zich weer opgeven voor het Running Dinner dat plaats zal vinden op zaterdag 15 september. We starten gezamenlijk in de foyer van de kerk en daarna gaat u in kleine groepjes bij iemand thuis een voor- of hoofdgerecht eten. Voor het toetje komen we allemaal weer bij elkaar in de foyer.

Het Running Dinner is de afgelopen twee jaar met enthousiasme ontvangen en we hopen weer op een flink aantal aanmeldingen. Dus aarzelt u niet om u via de website, of via het formulier in de kerk of in de wijkplaats op te geven. Dan gaan wij, Corine Kooreman, Inge Feiken en Willeke van Heijningen weer een paar avonden flink puzzelen om iedereen een gezellige avond te bezorgen.

Opgave kan t/m **uiterlijk 1 september**.