

**Orde van dienst op
de tweede zondag na Pinksteren
3 juni
anno Domini 2018**

VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel

Welkom

Tijdens het aansteken van de kaars zingen we: 216

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering

gemeente gaat staan

<i>ouderling</i>	Onze hulp is in de naam van de Heer
allen	DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
<i>ouderling</i>	die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen	EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

<i>ouderling</i>	Heer, geef richting aan ons hart, dat wij ons laten leiden waar gij in uw ontferming ons de weg wijst.
	Maak ons los, God, van al wat ons in de ban houdt en op dwaalsporen brengt. Doe ons opstaan uit onze traagheid en vertwijfeling, opdat wij vervuld van Uw Geest een nieuwe toekomst tegemoet gaan.
allen	AMEN

Psalm van de zondag 18: 1 en 15

Kyrië *gebed om ontferming*

Gloria 971: 1 en 3

DE SCHRIFT GEOPEND

Groet

Zondagsgebed

Woord voor de kinderen

Lezing uit de Profeten I Samuel 21:2-7 (NBV 2004)

2 David begaf zich naar Nob, naar de priester Achimelech. Deze kwam hem ongerust tegemoet en vroeg: ‘Waarom bent u alleen, waarom is er niemand bij u?’ 3 ‘Orders van de koning,’ antwoordde David. ‘De koning heeft me belast met een opdracht waarvan niemand iets mag weten. Mijn mannen wachten op me op een afgesproken plek. 4 Maar nu ter zake: wat hebt u in voorraad? Geef me vijf broden, of wat u anders in huis hebt.’ 5 ‘Gewoon brood heb ik niet,’ antwoordde de priester. ‘Ik kan u wel gewijd brood geven, maar alleen als uw mannen geen omgang met een vrouw hebben gehad.’ 6 ‘Wij hebben zoals gewoonlijk de verplichting op ons genomen om ons van de omgang met vrouwen te onthouden,’ antwoordde David. ‘Altijd als ik er met mijn mannen op uit trek zijn wij en alles wat we bij ons hebben gewijd, zelfs als het een gewone onderneming betreft. Dus vandaag zijn we zeker gewijd.’ 7 Daarop gaf de priester hem gewijd brood, want hij had geen ander brood dan het toonbrood uit het heiligdom, dat om de zoveel dagen wordt ververst.

*voorganger
allen*

Woord van de Eeuwige.
WIJ DANKEN GOD!

Antwoordsalm

132: 1, 2, 9 en 10

Lezing uit de Evangelieën Marcus 2:23-28 (NBV 2004)

23 Eens liep hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen aren te plukken. 24 ‘Kijk eens!’ zeiden de farizeeën tegen hem. ‘Waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag?’ 25 Maar hij antwoordde: ‘Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? 26 Hij ging het huis van God binnen – Abjatar was toen hogepriester – en at van de toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten.’ 27 En hij voegde eraan toe: ‘De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat; 28 en dus is de Mensenzoon ook heer en meester over de sabbat.’

Acclamatie

Zingen 930 (lied van de maand)

Uitleg en verkondiging

Zingen 973

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden en stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Inzamelingen

- eerste rondgang: Diaconie
- tweede rondgang: Protestantse Gemeente Leiden

Slotzang 978: 1, 3 en 4

Zegen

Uitleidend orgelspel

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de huur en het kerkelijk onderhoud van gebouwen.

In de foyer van de kerk wordt koffie geschonken. U bent van harte welkom; voor de kinderen is er limonade.

Aan de dienst werd meegewerkt door:

- *organist: Maarten Boonstra*
- *voorganger: ds René Venema*
- *ouderling van dienst: Bas van Velzen*
- *diaken van dienst: Inge Feiken*

Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de dienst, met de volgende taken: de ontvangst in de kerkzaal, de liturgische bloemschikking, de bloemengroet, het vermenigvuldigen van de orde van dienst, het verzorgen van het geluid en de uitzending via internet, en het schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk ook de activiteiten voor de kinderen en jongeren: de kinderopvang, de kindernevendienst en de jeugdkapel!

Diensten in de komende weken.

- **Zondag 10 juni**, voorganger: Frank Rooze, emeritus predikant
- **Zondag 17 juni**, voorganger: Ellen Kruyt, geestelijk verzorger in zorgcentrum Overrhijn

Om te noteren - Running Dinner

Het jaarlijkse Running Dinner zal zijn op:
zaterdag 15 september.

Samen met de dienst op **zondag 16 september** vormt het Running Dinner de aftrap van het nieuwe seizoen.

Agenda

- **Maandag 4 juni**, inzameling oud papier in container aan de Zeemanlaan, 9.00-17.00
- **Dinsdag 5 juni**, inzameling oud papier in container aan de Zeemanlaan, 9.00-13.00
- **Dinsdag 5 juni**, vrouwenmiddag en inloop kinderen, De Wijkplaats, 13.30 uur
- **Woensdag 6 juni**, theologische leeskring, Vredeskerk, 20.00 uur
- **Donderdag 7 juni**, Fietsenwerkplaats, De Wijkplaats, 19.00 uur
- **Vrijdag 8 juni**, Wijkplaatscafé, 17.00 uur

Schrijfactie Amnesty International

Na afloop van de dienst is er in de foyer van de kerk een digitale schrijfactie. Lisette Hannaart en Rieke van den Akker staan u te woord en helpen bij het ondertekenen. Enige informatie over de doelen van vandaag:

Songs of Freedom - Projectkoor zoekt Leidenaars

Is zingen je passie? Altijd al eens willen meedoen met een groot(s) koor? Wil je wel eens het podium delen met Nederlands bekendste jazzzangeres Denise Jannah of de band van Ronald Snijders? Grijp dan nu je kans en doe mee!

De oefenavonden in de Vredeskerk zijn afgelopen vrijdag van start gegaan. Wilt u aansluiten?

De volgende oefenavonden zijn op vrijdag 1, 8, 15 en 22 juni 2017, van 19:15 (inloop, start 19:30 stipt) tot 22:00 uur. Op vrijdag 29 juni is de generale repetitie met de band, ook in de Vredeskerk. Het optreden vindt plaats op zaterdag 30 juni in de Hooglandse Kerk.

De kosten voor deelname zijn € 25,-. Dit bedrag is inclusief alle oefenavonden, de generale repetitie (mét band), koffie / thee, oefenbestanden, tekstboekje, bladmuziek en optreden.

Aanmelden via: www.songsoffreedom.nl.

Inzamelingsactie Stichting MUCOP

M25 Leiden, het jongerenproject van Diaconaal Centrum De Bakkerij Leiden, organiseert van 15 mei t/m 15 juni een inzamelingsactie voor Stichting MUCOP.

Stichting MUCOP voert projecten uit in de Democratische Republiek Congo. Stichting MUCOP zorgt onder andere voor ongeveer 80 tienermoeders in de leeftijd van 12 tot 18 jaar en hun kinderen.

Voor hun onderhoud is Stichting MUCOP op zoek naar de volgende spullen:

- Baby flesjes/ baby accessoires
- Kleding van 0 tot 5 jaar
- Naaimachines (in werkende staat!)
- Naai materialen (garen enz.)
- Kinderschoenen tot maat 38

Deze spullen worden gebruikt ter ondersteuning van deze tienermoeders. Zo kunnen zij worden voorzien in hun eerste levensbehoeften en kunnen zij een beroep aanleren zoals kapster, coupeuse/naaister/breister. Dit biedt hun een goede toekomst.

Op dinsdag 19 juni zal een groep van 16 leerlingen van de ISK (Internationale Schakelklas) uit Leiden de spullen gaan sorteren. De ISK is een opleiding voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. Leerlingen die uit het buitenland komen en de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen, leren in twee jaar zoveel dat ze naar het voortgezet onderwijs kunnen. De spullen kunnen in Diaconaal Centrum De Bakkerij worden afgegeven, Oude Rijn 44-b in Leiden.

Openingstijden zijn:

- Maandag t/m donderdag van 09.00 - 16.30 uur
- Vrijdag van 09.00 - 12.00 uur.

Contact:

Carijn Westeneng: cwesteneng@debakkerijleiden.nl

Yiri Bloemkolk: ybloemkolk@debakkerijleiden.nl

Kerkdienst ook te bekijken op internet !

Na enkele maanden voorbereiding is het dan zover: de kerkdiensten van de Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding volgen via internet. Niet alleen met geluid, maar ook in beeld!

Per 25 mei 2018 moet er in de landen van de Europese Unie worden voldaan worden aan verscherpte privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Daarom heeft de kerkenraad besloten het beeldmateriaal niet geheel vrij te geven. Om toegang tot de uitzendingen te krijgen moet u inloggen met een inlogcode en een wachtwoord. U accepteert daarmee de algemene voorwaarden (die alleen bekijken in huiselijke kring toestaan; voor delen of verspreiden dient altijd vooraf toestemming gevraagd te worden).

We zijn blij dat de nieuwe installatie in de kerk het mogelijk maakt om op afstand betrokken te zijn bij de vieringen of de kerkdiensten later nog eens terug te zien!

Bent u geïnteresseerd?

Stuur een e-mail naar: beeldengeluiddeverbinding@gmail.com

U krijgt dan de inloggegevens en een handleiding per e-mail teruggestuurd.

‘Hebben we verbinding?’ thema-avond op dinsdag 19 juni Vredeskerk, 20.00 uur

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een bijzondere avond over ‘communicatie’.

Hoe maken we als geloofsgemeenschap contact met de wereld om ons heen? Traditioneel gebruiken we het Leids Kerkblad, maar daarnaast ook digitale middelen. Waar is behoefte aan? Wat werkt?

‘Communicatie’ gaat ook over contact tussen mensen onderling, in bijeenkomsten van de geloofsgemeenschap op zondag en doordeweeks. Hoe benaderbaar zijn we? Hoe houden we onderling contact?

En in de kerk is er ook communicatie tussen mens en God. Dat kan op vele manieren verlopen. Soms anders dan je van huis uit gewend bent. Ook hieraan zullen we aandacht besteden.

Het is prettig om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Als u van plan bent te komen, wilt u dat dan laten weten aan Bas van Velzen, scriba van de kerkenraad? Dat kan na afloop van de dienst of door een e-mail te sturen naar: scriba@deverbindingleiden.nl