

**Orde van dienst
op de vierde zondag van Advent
23 december anno Domini 2018**

VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel

Welkom

Tijdens het aansteken van de kaars voor de nevendienst en de adventskaarsen zingen we: ‘Adventsliedje’: 1, 2, 3 en 4

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering
gemeente gaat staan

<i>ouderling</i>	Onze hulp is in de naam van de Heer
<i>allen</i>	DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
<i>ouderling</i>	die trouw houdt tot in eeuwigheid
<i>allen</i>	EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
<i>ouderling</i>	Hoor ons aan, Eeuwige God, (<i>Dienstboek, 776-777</i>)
<i>allen</i>	HOOR NAAR ONS BIDDEN!
<i>ouderling</i>	Gij, die ons hart aanziet,
	Gij, die onze diepten peilt,
<i>allen</i>	BLIJF ONS NIET VERBORGEN!
<i>ouderling</i>	Wij herkenden U niet,
	wij zochten onszelf.
<i>allen</i>	GIJ, HEER, VERGEEF ONS!
<i>ouderling</i>	Doe ons herleven
	en maak ons weer nieuw,
<i>allen</i>	GEEF ONS UW GENADE!
<i>ouderling</i>	Breng ons in het reine
	met U en met elkaar.
<i>allen</i>	ZEGEN ONS MET VREDE
	EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT.
	AMEN.

Psalm van de zondag 122:3

Kyrië *gebed om ontferming*

Kyriëlied 449 (lied van de maand): 1, 2, 3 en 4

Groet

Zondagsgebed

Woord voor de kinderen

Lezing uit de Profeten Jesaja 2:1-5 (NBG 1951)

1 Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem.
2 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen 3 en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. 4 En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. 5 Huis van Jakob, komt, laten wij wandelen in het licht des Heren.

voorganger Woord van de Eeuwige.
allen WIJ DANKEN GOD!

Antwoordgezag 447

Lezing uit Openbaring 14:1-7; 12-13 (NBG 1951)

1 En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden. 2 En ik hoorde een stem uit de hemel als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder. En de stem, die ik hoorde, was als van citerspelers, spelende op hun citers; 3 en zij zongen een nieuw gezang vóór de troon en vóór de vier dieren en de oudsten; en niemand kon het gezang leren dan de honderdvierenveertigduizend, de losgekochten van de aarde. 4 Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. 5 En in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk.

6 En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; 7 en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

(...)

12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.

13 En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.

Antwoordgezag 302: 1 en 3

Lezing uit de Evangeliën Lucas 1:39-45 (NBV 2004)

39 Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40 waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41 Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest 42 en riep luid: 'De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 43 Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 44 Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 45 Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.'

Acclamatie

Uitleg en verkondiging

Zingen Psalm 98: 1 en 3

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden en stil gebed

elke bede zingend beantwoord met Liedboek 367e

Onze Vader

Mededelingen

Inzamelingen

eerste rondgang: Kerk in Actie: Kinderen in de knel

tweede rondgang: Protestantse Gemeente te Leiden

Slotzang 726: 1, 2 en 3

Zegen

Uitleidende muziek

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de kosten van predikantsplaatsen en aanstellingen kerkelijk werkers. In de foyer van de kerk wordt koffie geschonken. U bent van harte welkom; voor de kinderen is er limonade.

Aan de dienst werd meegewerkt door:

organist: Maarten Boonstra

ouderling van dienst: Marleen Kruijt

voorganger: Rien de Jonge, emeritus predikant

diaken van dienst: Emmy Bergsma

Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de dienst, met de volgende taken: de autodienst, de ontvangst in de kerkzaal, de bloemengroet, het vermenigvuldigen van de orde van dienst, het verzorgen van het geluid en de uitzending via internet, en het schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk ook de activiteiten voor de kinderen en jongeren: de kinderopvang, de kindernevendienst en de jeugdkapel!

Diensten komende weken

- **Maandag 24 december**, 20.00 uur: Kerstavond (zie hieronder)
- **Dinsdag 25 december**, 10.00 uur: Kerst (zie hieronder)
- **Zondag 30 december**, 10.00 uur: zondag na Kerstmis;
voorganger: Chris de Jonge, emeritus predikant

Kerst

in de Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding

Maandag 24 december, Kinderkerstfeest, 16.00 uur

Een leuk en gezellig feest voor jonge kinderen! Vriendjes, vriendinnetjes, ouders en grootouders, burens en kennissen zijn ook welkom.

In een sfeervolle kerkzaal zingen we samen kerstliedjes en kijken / luisteren naar een spel, uitgevoerd door kinderen van De Verbinding. Het spel is voor deze gelegenheid geschreven door Marijke Boter en het verhaal door Jeroen Bellwinkel.

Maandag 24 december, Kerstavond, 20.00 uur

Voorganger: René Venema

Muzikale medewerking:

Cantorij Vredeskerk, o.l.v. Maarten Boonstra

Henny Visscher-Roersen (orgel)

Chris de Jonge (hobo)

Na afloop een drankje en een hapje om de feestdagen in te luiden!

Dinsdag 25 december, Kerstmorgen, 10.00 uur

Dienst m.m.v. gospelkoor Dawwagiem, o.l.v. Peter Groot

Voorganger: René Venema.

Een dienst van Schrift en Tafel.

Maandag 24 december, 16.00-17.00 uur

Kerstfeest voor de kinderen
van 4 - 88 jaar

In de Vredeskerk

kerk open vanaf 15.45 uur



Met het toneelstuk 'Het profetenkwartet' door Marijke Boter

en het verhaal 'TeDeum, de engel' van Jeroen Bellwinkel

en natuurlijk met bekende kerstliedjes

Actie Kerkbalans 2019 – oproep vrijwilligers!

In januari 2019 zal binnen de Protestantse Gemeente Leiden de jaarlijkse Actie Kerkbalans worden gehouden.

Inmiddels is de voorbereiding in volle gang, hebben vele trouwe vrijwilligers hun hoog gewaardeerde inzet opnieuw toegezegd en kan met de planning van de bezorging en inname van de enveloppen in de betrokken wijken begonnen worden.

Echter... het aantal medewerkers in onze geloofsgemeenschap is teruggelopen en in het belang van het slagen van de Actie Kerkbalans voor De Verbinding hebben we een zo groot mogelijke vrijwilligersinzet nodig.

Daarom een **dringende oproep** voor vrijwilligers die willen

- bezorgen (enveloppen in de bus doen) (21 - 26 januari)
- en/of ophalen (28 -30 januari)

Voor aanmelding en informatie:

Marja van Male

06 18048363

m.e.vanmale@live.nl

We zijn dankbaar voor elke toezegging!