

**Orde van de dienst op
de 20e zondag na Pinksteren
22 oktober anno Domini 2017**

VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel

binnenkomst ambtsdragers

Welkom

De kaars voor de nevendienst wordt aangestoken

We zingen lied 274

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering

gemeente gaat staan

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>ouderling</i> | Onze hulp is in de naam van de Heer |
| <i>allen</i> | DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT |
| <i>ouderling</i> | die trouw houdt tot in eeuwigheid |
| <i>allen</i> | EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN |
| <i>ouderl.</i> | Barmhartige God, Gij die omziet naar uw volk en zoekt wat verloren is geraakt, Gij die bevrijdt wie in duisternis gevangen zit, wij komen tot U. |
| <i>allen</i> | Zie ons aan zoals wij zijn: vol van onszelf, met de last van het verleden op onze schouders: ... <i>gebedsstilte</i> ... |
| <i>ouderl.</i> | Vergeef ons, Heer, maak ons tot uw mensen, vol van genade. Open ons naar U en naar elkaar, naar uw toekomst. |
| <i>allen</i> | AMEN |

Psalm van de zondag 96: 1, 3, 5 en 7

Kyrië en gloria

ouderl. Laten wij de HEER om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld
en zijn naam prijzen,
want Zijn barmhartigheid heeft geen einde.

Liedboek 301j (lied van de maand)

Glorialied - 146c: 1, 3 en 5

DE SCHRIFT GEOPEND

Groet

Zondagsgebed

Woord voor de kinderen

waarna de kinderen naar de nevendienst gaan

Lezing uit de Profeten Jeremia 8:4-7; 9:22-23 (HSV 2010)

4 Zeg verder tegen hen: Zo zegt de HEERE:

Zal men vallen en niet weer opstaan?

Of zal men zich afkeren en niet terugkeren?

5 Waarom heeft dan dit volk, Jeruzalem, zich afgekeerd met een altijddurende afkeer?

Zij houden vast aan bedrog, zij weigeren terug te keren.

6 Ik heb er acht op geslagen en geluisterd:

zij spreken wat juist niet behoorlijk is.

Er is niemand die berouw heeft over zijn slechtheid

door te zeggen: Wat heb ik gedaan?

Eenieder keert zich af en draaft maar door,

als een paard dat zich in de strijd stort.

7 Zelfs een ooievaar in de lucht

kent zijn vaste tijden,

tortelduif, zwaluw en kraanvogel

nemen de tijd van hun aankomst in acht,

maar Mijn volk kent niet

het recht van de HEERE.

9:22 Spreek: Zo spreekt de HEERE:

De dode lichamen van de mensen liggen

als mest op het open veld,

als een graanschoof achter de maaier,

die niemand verzamelt.

23 Zo zegt de HEERE:

Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid,

Uitleidend orgelspel

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de kosten van huur en onderhoud van kerkelijke gebouwen.

In de foyer van de kerk wordt koffie geschonken. U bent van harte welkom; voor de kinderen is er limonade.

Aan deze dienst werd meegewerkt door:

organist - Maarten Boonstra

ouderling van dienst - Marleen Kruijt

voorganger - Robert Prang

diaken van dienst - José van het Veld

Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de dienst, met de volgende taken: de ontvangst in de kerkzaal, de liturgische bloemschikking, de bloemengroet, het vermenigvuldigen van de orde van dienst, het verzorgen van het geluid en de uitzending via internet, en het schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk ook de activiteiten voor de kinderen en jongeren: de kinderopvang, de kindernevendienst en de jeugdkapel!

Diensten in de komende weken

- **Zondag 29 oktober:** oecumenische dienst in de Lutherse Kerk - zie hieronder
- **Zondag 5 november;** gedachtenis overledenen. Voorgangers: Jorine de Klerk en René Venema; m.m.v. Cantorij Vredeskerk, o.l.v. Maarten Boonstra.

Agenda

- **Dinsdag 24 oktober,** vrouwenmiddag en inloop kinderen, De Wijkplaats, 13.30 uur
- **Woensdag 25 oktober,** muzikaal-liturgisch overleg, Vredeskerk, 20.00 uur
- **Donderdag 26 oktober,** theologische leeskring, Vredeskerk, 20.00 uur
- **Donderdag 26 oktober,** Fietsenwerkplaats, De Wijkplaats, 19.00 uur
- **Vrijdag 27 oktober,** Wijkplaatscafé, 17.00 uur

Oecumenische dienst 29 oktober
Lutherse Kerk, 10.15 uur

In het kader van 500 jaar Reformatie is er op zondag 29 oktober een bijzondere viering in de Lutherse Kerk. Deze dienst gaat uit van:

Evangelisch-Lutherse Gemeente Leiden
Oud-Katholieke Parochie van de HH Fredericus en Odulfus
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding
Oecumenische geloofsgemeenschap de Regenooog
Protestantse wijkgemeente Leiden Zuidwest

Voorgangers: Ellis Ezinga, Helen Gaasbeek, Barbara Heckel,
Inge Smidt, René Venema

Organist: Jan Hoegee

Zang: Projectzangers
o.l.v. Wim de Ru en Peter Heijligers

Bereikbaarheid met bus: halte Pelikaanstraat of Breesstraat
Parkeergarages: Haarlemmerstraat of Langegracht.

In de Vredeskerk is op deze zondag géén dienst.

Pastorale bezoeken 2017-2018

In september 2016 is de intentie uitgesproken dat Jorine de Klerk en René Venema de gemeenteleden die de zondagse vieringen meebeleven een pastoraal bezoek zouden brengen. Dit om te onderstrepen dat we sinds Pinksteren 2016 met elkaar de geloofsgemeenschap De Verbinding vormen. In de praktijk blijkt echter dat René te veel taken heeft om hier structureel aan toe te komen. Daarom is in samenspraak met het Pastoraal Beraad besloten dat met name Jorine deze taak dit seizoen op zich neemt. Op René kunt u uiteraard een beroep blijven doen als het gaat om ziekenbezoek en pastoraat in bijzondere situaties.

Visitatie aan onze kerk op dinsdag 7 november

De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op *7 november* onze kerk een bezoek zal krijgen van twee visitatoren. Dat zijn ds Karel Koekkoek en dhr Niek van der Perk. Visitatie is het pastorale bezoek dat de kerk vanuit de regio eens in de vier jaar aan de plaatselijke gemeente brengt. Het doel daarvan is te informeren naar het geestelijk leven van de gemeente en indien mogelijk mee te denken in problemen, kortom de gemeente te stimuleren en te bemoedigen. De visitatoren brengen een bezoek aan de kerkenraad. Maar ook voor gemeenteleden is er gelegenheid om de visitatoren te spreken. Dit kan op de genoemde datum van 19.30 tot 20.00 uur. U kunt uw vragen en/of opmerkingen eventueel ook vooraf per e-mail melden aan de visitatoren: nivdperk@hetnet.nl.

Visitatie wordt nogal eens in verband gebracht met conflicten en moeilijkheden. Deze associatie is niet juist. Het is wel zo, dat als u bepaalde klachten of grieven hebt jegens bepaalde zaken of personen, u de gelegenheid hebt deze vertrouwelijk uit te spreken bij de visitatoren. Maar u mag ook anderszins zorgen en vreugden met hen komen delen. U dient overigens wel te beseffen dat er geen tijd is voor een lang gesprek. Het is dus goed om tevoren te bedenken wat u zou willen gaan zeggen.