

**Orde van dienst  
op zondag Jubilate  
22 april anno Domini 2018**

VOORBEREIDING

**Inleidend orgelspel**

**Dawwagiem** ‘Still haven’t found what I’m looking for’

**Welkom**

**Tijdens het aansteken van de kaars zingen we: 287: 1 en 5**

**Stilte, bemoediging en gebed van toenadering**

*gemeente gaat staan*

*ouderling*                    Onze hulp is in de naam van de Heer,  
**allen**                            DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.  
*ouderling*                    die trouw houdt tot in eeuwigheid,  
**allen**                            EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

*ouderling*                    Heer, onze God,  
                                      wat zijn wij zonder U?  
                                      Onze geest heeft uw licht nodig,  
                                      onze wil uw kracht,  
                                      onze ziel uw vrede.  
**allen**                            NEEM GIJ ONS LEVEN IN UW HAND  
                                      EN REINIG ONS VAN ONGERECHTIGHEID.  
  
                                      ... gebedsstilte ...

*ouderling*                    Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,  
**allen**                            OPDAT WIJ WAARLIJK UW KINDEREN MOGEN ZIJN  
                                      EN U MOGEN LIEFHEBBEN EN DIENEN  
                                      MET AL ONZE KRACHTEN. AMEN.

**Psalm van de zondag**    66: 1 en 7

**Kyrië**                        *gebed om ontferming*

**Gloria**                    ‘Joyful, joyful’

DE SCHRIFT GEOPEND

## Groet

## Zondagsgebed

## Woord voor de kinderen

**Lezing uit de Tora** Genesis 6:1-4 (*Genesis: Vertaling om voor te lezen* [NBG/KBS 1994])

*voorganger* Woord van de Eeuwige.  
*allen* WIJ DANKEN GOD!

**Antwoordgezag** ‘Reuzen op aarde’ (*Liederen van het Begin*, 16; tekst: T. Naastepad; melodie: Die winter is vergangen, Nederland, 16e eeuw)

**Lezing uit de Brieven** 1 Johannes 3:1-8 (NBV 2004)

1 Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. 2 Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. 3 Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. 4 Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden. 5 U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen; er is in hem geen zonde. 6 Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem nooit gezien en kent hem niet.

7 Kinderen, laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is, 8 en wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. 9 Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kan zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren. 10 Hieraan is te zien wie kinderen van God en wie kinderen van de duivel zijn: wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of zuster niet liefheeft.

## Acclamatie

**Dawwagiem** ‘Jesus is coming soon’

## Uitleg en verkondiging

**Zingen** 641: 1, 2 en 3

**Dawwagiem** ‘You raise me up’

GEBEDEN EN GAVEN

**Dankgebed, voorbeden en stil gebed, Onze Vader**

## Mededelingen

### Inzamelingen

- eerste rondgang: Diaconie
- tweede rondgang: Protestantse Gemeente Leiden

*Tijdens de inzameling zingt Dawwagiem: 'John 3:16'*

**Slotzang**                657: 1 en 4

### Zegen

**Dawwagiem zingt:** 'Love broke thru'

**Uitgangscollecte: Eredienst en kerkmuziek wereldwijd.**

*In de foyer van de kerk wordt koffie geschonken. U bent van harte welkom; voor de kinderen is er limonade.*

*Aan de dienst werd meegewerkt door:*

- *organist: Maarten Boonstra*
- *ouderling van dienst: Bas van Velzen*
- *voorganger: René Venema*
- *diaken van dienst: Emmy Bergsma*
- *Gospelkoor Dawwagiem o.l.v Peter Groot*

### Diensten in de komende weken

- **Zondag 29 april**, Cantate; voorganger: Piet Warmenhoven, emeritus predikant
- **Zondag 6 mei**, Rogate; voorganger: Jeroen Bellwinkel, emeritus predikant

### Agenda

- **Dinsdag 24 april**, vrouwenmiddag en inloop kinderen, De Wijkplaats, 13.30 uur
- **Woensdag 25 april**, muzikaal-liturgisch overleg, Vredeskerk, 20.00 uur.
- **Donderdag 26 april**, Fietsenwerkplaats, De Wijkplaats, 19.00 uur
- **Donderdag 26 april**, vergadering leiding jeugdkapel, De Goejestraat 67, 20.00 uur.

### Reisbericht Indonesië (6) - Kerkgang

De zondagochtend gebruiken we voor kerkgang. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. De aula van de STT wordt gebruikt door diverse kerkelijke groeperingen, en een ervan is de GKE, een Dayak gemeente. In onze groep cursisten zit een predikant die uit Kalimantan (Borneo) komt en hem is gevraagd hier de dienst te leiden. Daar willen we graag bij zijn. Het wordt een mooie, feestelijke dienst met kleine optredens door een kerkkoortje. Na afloop wordt aan de gasten gevraagd naar voren te komen en zich voor te stellen. Dat doen wij ook. Vele mensen schudden we de hand en talloze foto's worden gemaakt. De aula zit vol. Eigenlijk zitten de kerken hier altijd vol. Ook afgelopen zondag in de Pauluskerk, waar nog een student van Chris van vroeger voorging. Deze Pauluskerk ziet er trouwens geheel uit zoals wij die kennen uit Oegstgeest en stamt ook uit dezelfde tijd.

Onze eerste kerkgang hier was naar de Immanuelkerk. Een prachtig imposant wit gebouw midden in de stad. Vroeger kerken daar de in Jakarta woonachtige Nederlanders en Nederlands sprekende Indonesiërs. Het was onze vaste stek en Chris leidde er ook vaak de dienst. Nu moesten we tot onze droefenis vaststellen dat de toen al oude Indonesische kerkgangers nagenoeg allen overleden zijn. Slechts 10 kerkgangers zaten er nog. Maar ja, wat moet je doen: het aantal Nederlands sprekenden Indonesiërs is uiteraard enorm afgenomen en dat geldt ook voor predikanten. Een enkeling die toch nog Nederlands spreekt gaat hier zo nu en dan voor. Er is geen nieuwe aanwas. En vermoedelijk was het ook de laatste keer dat wij hier kerken.

### **Kamperen met Hemelvaart 9 -13 mei**

Zoals ieder jaar gaat tijdens het Hemelvaartweekend een aantal gezinnen van De Verbinding met elkaar kamperen. Het Hemelvaartweekend is dit jaar van woensdag 9 mei t/m zondag 13 mei. We staan voor de 28e keer in Blaricum/Huizen op camping De Woensberg.

Op het veld waar we staan hebben we de beschikking over een grote groepstent, waarin we onze binnenactiviteiten kunnen houden, maar als het mooi weer is zijn we zoveel mogelijk buiten.

Ook staan er op het veld vijf safaritenten met stapelbedden voor twaalf personen, waar wij gebruik van kunnen maken. Deze kunnen eventueel gedeeld worden door meerdere mensen. Op de camping is een kampvuurplaats, waar we minimaal 1 avond gebruik van zullen maken, en direct naast het veld is een sanitair gebouw. Daarnaast blijft ruim voldoende ruimte over voor de eigen tenten, caravans, campers en vouwwagens.

We doen altijd veel spelletjes, eten 1 keer met elkaar een gezamenlijke maaltijd, en op donderdagochtend en op zondagochtend is er een hagenpreek. Voor de kleintjes is kabouter Pim altijd bereid om even langs te komen. Uiteraard is er ook ruimte voor goede gesprekken, gezelligheid en tijd om te relaxen.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe kampeerders! Heb je nog vragen over dit super leuke weekend, dan kan je deze stellen aan de kampeercommissie van dit jaar: Adrie Seldenrijk, Angelie Labots, Jan van der Plaat, Paul de Nobel of Ronald van Heyningen. Opgeven kan bij Ronald van Heyningen via de e-mail: [rvanheijningen@ziggo.nl](mailto:rvanheijningen@ziggo.nl).