

Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding
Kerkdienst op zondag 15 november 2020 - 2e zondag van de Voleinding



VOORBEREIDING

Orgelspel Koraalvoorspel over “Schmücke dich, o liebe Seele”
van Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Welkom

Aansteken paaskaarsen

Stilte en bemoediging

Lied van de zondag Psalm 118: 1, 3 en 5

Kyrië - gebed om ontferming

Gloria Lied 67a: 1, 2, 3 en 4

DE SCHRIFT GEOPEND

Gebed van de zondag

Lezing Daniël 9 (NBV 2004)

Verkondiging

Zang Lied 762: 1, 3, 4 en 5

GEBEDEN EN GAVEN

Nodiging

Muziek: Koraalvoorspel over “Schmücke dich, o liebe Seele” van Johannes Brahms (1833-1897)

Bloemengroet en collecten (zie hieronder)

Muziek: Koraalvoorspel over “Schmücke dich, o liebe Seele” van Johann Gottfried Walther (1684-1748)

Voorbeden en stil gebed

Beurtspraak

<i>voorganger</i>	De Heer wil bij ons zijn	<i>voorganger</i>	Hij denkt altijd aan ons
<i>diaken</i>	Hij laat ons nooit alleen	<i>diaken</i>	en wij denken nu aan hem.

<i>voorganger</i>	Wij danken de Heer
<i>diaken</i>	Dat is wat Hij verdient.

Dankzegging en lofgebed

voorganger Wij danken U, Vader,
voor de heilige wijnstok, David, uw knecht,
die wij kennen door Jezus, uw dienaar.

cantorij U alle glorie, nu en altijd
voorganger Wij zegenen U, Vader,
om dit weten van leven,
ons gegeven door Jezus, uw dienaar.

cantorij U alle glorie, nu en altijd.

voorganger Zoals het graan verzameld is van heinde en ver
en nu geworden tot dit brood dat wij breken:
breng zo ook uw gemeente bijeen
van alle einden der aarde.

cantorij Want U is de glorie, U is de kracht
door Jezus Messias, nu en altijd.

Instellingswoorden en gemeenschap van brood en wijn

- voorganger* ...in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
nam Hij het brood en zegende het:
- cantorij* Gezegend zij Gij, Eeuwige God, Heer van hemel en aarde,
die het brood uit de aarde doet groeien.
- voorganger* Hij brak het, deelde het rond en zei:
*‘Neemt en eet,
dit is mijn lichaam voor u.
Doe dit tot mijn gedachtenis’*

Wij eten het brood

Muziek: Koraalvariatie over “Was Gott tut, das ist wohlgetan” van Johann Pachelbel (1653-1706)

- voorganger* Na de maaltijd nam Hij de beker,
sprak de dankzegging daarover uit:
- cantorij* Gezegend zij Gij, Eeuwige God, Heer van hemel en aarde,
die de vrucht van de wijnstok hebt geschapen.
- voorganger* Hij gaf die rond en zei:
*‘Neemt deze en drinkt allen hieruit.
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doe dit, zo vaak ge die drinkt,
tot mijn gedachtenis.’*

Wij drinken de wijn

Muziek: Koraalvariatie over “Was Gott tut, das ist wohlgetan” van Johann Pachelbel (1653-1706)

Acclamatie

- voorganger* Als wij dan eten van dit brood
cantorij en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood van de Heer, totdat Hij komt.
- voorganger* Kom, Heer Jezus, kom!
cantorij Kom, Heer Jezus, kom!

Slotgebed

Zegen

Orgelspel Koraalbewerking over psalm 118 van Albert de Klerk (1917-1998)

Aan deze dienst werd meegewerkt door:

René Venema - voorganger; Maarten Boonstra - orgel
Peter Baan - ouderling van dienst; Astrid Krispijn - diaken van dienst
Leden cantorij: Erni Kwast, Martine Rooze, Frank Rooze, Mark Zwijsen
Technische realisering van de uitzending op internet:
Geluid - Bram van Rossen; beeld - Gijs Labots; webmaster - Peter Baan

Voor zondag 15 tot en met zaterdag 21 november zijn de collectedoelen:

- eerste collecte: Gezondheidszorg Illegalen in Leiden (avondmaalsproject Bakkerij 2020)
- tweede collecte: Protestantse Gemeente Leiden
- derde collecte: Bouw de kerken in Syrië weer op (jaarproject De Verbinding)

U kunt gedurende de komende week digitaal bijdragen met de app **Givt**.

Als gebruik van de app niet gaat, kunt u uw bijdrage ook overmaken naar rekening

NL71 INGB 0678 6510 94 van de Protestantse gemeente Leiden

o.v.v. ‘15 november 2020, De Verbinding’

Wilt u reageren op de dienst? Dat kan op: www.deverbindingleiden.nl