

**Orde van dienst op
de achtste zondag na Pinksteren
15 juli
anno Domini 2018**

VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel

Welkom

Tijdens het aansteken van de kaars zingen we: 216

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering

gemeente gaat staan

<i>ouderling</i>	Onze hulp is in de naam van de Heer
<i>allen</i>	DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
<i>ouderling</i>	die trouw houdt tot in eeuwigheid
<i>allen</i>	EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

<i>ouderling</i>	Heer, geef richting aan ons hart, dat wij ons laten leiden waar gij in uw ontferming ons de weg wijst.
	Maak ons los, God, van al wat ons in de ban houdt en op dwaalsporen brengt. Doe ons opstaan uit onze traagheid en vertwijfeling, opdat wij vervuld van Uw Geest een nieuwe toekomst tegemoet gaan.
<i>allen</i>	AMEN

Psalm van de zondag 84: 1, 2 en 6

Kyrië *gebed om ontferming*

Gloria 657: 1, 2 en 4

DE SCHRIFT GEOPEND

Groet

Zondagsgebed

Woord voor de kinderen

waarna de kinderen naar de nevendienst gaan

Lezing uit de Profeten Jesaja 52:1-6 (NBV 2004)

1 Ontwaak, ontwaak, Sion,
en bekleed je met je kracht!
Bekleed je met je pronkgewaad,
Jeruzalem, heilige stad.
Nooit meer zul je worden betreden
door wie onbesneden is, of onrein.
2 Klop het stof van je af en sta op,
Jeruzalem, neem plaats op de troon.
De ketenen om je hals zijn losgemaakt,
gevangen vrouwe Sion.
3 Want dit zegt de HEER:
Voor niets zijn jullie verkocht,
zonder geld koop ik jullie weer vrij.
4 Dit zegt God, de HEER:
Ooit trok mijn volk naar Egypte
om daar als vreemdeling te leven,
maar in Assyrië werd het zonder meer uitgebuit.
5 Wat win ik daar nu bij? – spreekt de HEER.
Voor niets is mijn volk weggenomen,
hun leiders weeklagen – spreekt de HEER –,
dag in dag uit wordt mijn naam bezoedeld.
6 Daarom, op die dag,
zal mijn volk mijn naam kennen,
beseffen dat ik het ben die zegt:
'Hier ben ik.'

voorganger
allen

Woord van de Eeuwige.
WIJ DANKEN GOD!

Antwoordgezag 176: 1, 2, 4 en 6

Lezing uit de Evangeliën Marcus 6: 6-13 (Naardense Bijbel)

6 Hij verwondert zich
over hun ongeloof,
en is de dorpen in het rond langsgetrokken
en heeft daar onderricht gegeven.
7 Hij roept de twaalf tot zich
en begint ze uit te zenden,
twee aan twee,
nadat hij hun gezag heeft gegeven

over de onreine geesten.

8 Hij kondigt voor hen af
dat ze niets mogen meenemen op weg
dan alleen een stok,-
geen brood, geen ransel,
geen kopergeld in de gordel,

9 maar wel sandalen ondergebonden;
'en trekt geen twee onderhemden aan!'

10 Ook heeft hij tot hen gezegd:
overall waar ge een huis
binnen moogt komen,
blijft daar totdat ge daarvandaan weggaat;

11 en als een plek u niet ontvangt
en ze niet naar u horen,
trekt daarvandaan weg en
schudt het stof af
dat onder uw voeten (zit),-
hun tot getuigenis!

12 Zij gaan eropuit en prediken
dat ze zich moeten bekeren.

13 Vele demonieën hebben ze uitgeworpen
en vele stumpers gezalfd met olijfolie
en genezen

Acclamatie

Zingen 23 ('Ik wil van God als van mijn Herder spreken')

Uitleg en verkondiging

Zingen 659

De kinderen komen terug uit de nevendienst.

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden en stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Inzamelingen

- eerste rondgang: Diaconie
- tweede rondgang: Protestantse Gemeente Leiden

Zegen**Uitleidend orgelspel**

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het de catechese en educatie binnen de PKN.

In de foyer van de kerk wordt koffie geschonken. U bent van harte welkom; voor de kinderen is er limonade.

Aan de dienst werd meegewerkt door:

- *organist: Maarten Boonstra*
- *voorganger: Peter Baan*
- *ouderling van dienst: Marijke Ouwerkerk*
- *diaken van dienst: Bas Oerlemans*

Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de dienst, met de volgende taken: de ontvangst in de kerkzaal, de liturgische bloemschikking, de bloemengroet, het vermenigvuldigen van de orde van dienst, het verzorgen van het geluid en de uitzending via internet, en het schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk ook de activiteiten voor de kinderen en jongeren: de kinderopvang, de kindernevendienst en de jeugdkapel!

Diensten in de komende weken

- **Zondag 22 juli**, voorganger: René Venema, predikant De Verbinding
- **Zondag 29 juli**, voorganger: Chris de Jonge, emeritus predikant

Agenda

- **Dinsdag 17 juli**, vrouwenmiddag en inloop kinderen, De Wijkplaats, 13.30 uur
- **Woensdag 18 juli**, voorbereiding Kerkproeverij (startzondag 16 september), Vredeskerk, 20.00 uur
- **Donderdag 19 juli**, Fietsenwerkplaats, De Wijkplaats, 19.00 uur
- **Vrijdag 20 juli**: WijkplaatsCafé, Topaaslaan 23, 17.00 uur

Running Dinner 15 september - opgave mogelijk

U kunt zich opgeven voor het Running Dinner dat plaats zal vinden op zaterdag 15 september. We starten gezamenlijk in de foyer van de kerk en daarna gaat u in kleine groepjes bij iemand thuis een voor- of hoofdgerecht eten. Voor het toetje komen we allemaal weer bij elkaar in de foyer.

Het Running Dinner is de afgelopen twee jaar met enthousiasme ontvangen en we hopen weer op een flink aantal aanmeldingen. Dus aarzelt u niet om u via de website, of via het formulier in de kerk of in de wijkplaats op te geven. Dan gaan wij, Corine Kooreman, Inge Feiken en Willeke van Heijningen weer een paar avonden flink puzzelen om iedereen een gezellige avond te bezorgen.

Opgave kan t/m **uiterlijk 1 september**.