

VOORBEREIDING

Wij noemen de namen van onze geliefden die wij missen in stilte in ons hart. Een ieder die ter gedachtenis een kaars wil ontsteken, kan dat voorafgaand aan de dienst doen.

tijdens het ontsteken van de kaarsen klinkt deel IV van Canto Ostinato van Simeon ten Holt (1923-2012)

Welkom

Aansteken van de kaarsen *tijdens het aansteken zingen we **lied 598: 2 x cantorij, 3 x allen***

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.

Stilte en bemoediging

ouderl. Onze hulp is in de naam van de Heer

ALLEN DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

ouderl. die trouw houdt tot in eeuwigheid

ALLEN EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

Kyrië – gebed om ontferming *gezongen* lied 300C

Glorialied 870: 1 en 5 allen, 6 en 7 cantorij, 8 allen

DE SCHRIFT GEOPEND

Groet



De Heer zal bij u zijn; de Heer zal u be - wa - ren.

Gebed van de zondag

Lezing Marcus 12:18-27 (NBV21)

¹⁸ Ook kwamen er enkele sadduceeën naar Hem toe – sadduceeën beweren dat er geen opstanding uit de dood is – en ze vroegen Hem: ¹⁹ ‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven: “Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer.”’ ²⁰ Er waren eens zeven broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen; ²¹ de tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen; en met de derde ging het net zo. ²² Geen van de zeven kreeg nakomelingen. Het laatst van allen stierf de vrouw. ²³ Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’ ²⁴ Jezus antwoordde: ‘Dwaalt u niet? U kent de Schriften niet en de macht van God evenmin. ²⁵ Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel. ²⁶ Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes in het gedeelte over de doornstruik niet gelezen dat God tegen hem zei: “Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob?”’ ²⁷ Hij is geen God van doden, maar van levenden; u dwaalt vreselijk!’

Acclamatie



Heer, Gij hebt woorden van eeu - wig le - ven; wij dan - - - ken U.

Lied de cantorij zingt lied 91 – **Een aarde veelbelovend** – uit de bundel *Op vleugels*
tekst: Sytze de Vries – melodie: William H. Ferguson – (Wolvercote)

1. Een aarde veelbelovend
is ons ooit toegezegd,
als woord, als doel voor ogen
in onze mond gelegd,
ons op het hart gebonden,
in onze hand gegrift,
als weg die moet gevonden,
als voetstappen op schrift.
2. Voor wie dit woord bewaren,
als zegen opgelegd,
wordt leven tot bewegen,
tot hunkeren naar recht
en hopen op de vrede,
als alle vlees en bloed
de ene taal zal spreken
die nu al zingen doet.
3. Weer heeft dit woord geklonken
dat liefde vraagt en geeft,
en ons de toekomst tekent,
wordt het geloofd, geleefd.
Hoe duisterder het donker,
hoe meer het uitkomst biedt.
Het zal de nacht doorbreken
En worden tot een lied.
4. Daar op die goede aarde,
in dat beloofde land
bloeit zegen uit de monden,
een vuist wordt open hand.
Daar is de strijd verleden,
eet alleman zijn brood
in vrede, is de liefde
zelfs sterker dan de dood.
5. Waar wij zo samen leven,
dit woord wordt recht gedaan,
zal God ons namen geven
die leesbaar blijven staan,
met tederheid geschreven,
met eeuwig licht omljnd.
Wij zullen kinderen heten
die thuisgekomen zijn.

Verkondiging

Lied 645: 1, 2, 3 en 4 allen

de diaken brengt de glazen schaal met stenen met de namen naar de avondmaalstafel

GEDACHTENIS VAN HEN DIE ONS ZIJN VOORGEGAAN

Inleiding

Vandaag gedenken we de mensen uit onze kring, verbonden van nabij of van verre met de Verbinding, die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn voorgegaan.

De stenen met daarop geschreven de roepnamen van de overledenen hebben sinds hun sterfdag in de schaal op de gedachtenistafel gelegen.

Zo bleven we verbonden met hen die ons dit jaar ontvallen zijn.

Wij noemen op deze zondag hun namen,

de naam die zij bij hun geboorte van hun ouders ontvingen,

de naam waarmee zij tijdens hun leven werden genoemd,

de naam waarmee zij in onze herinnering voortleven,

de naam waarmee zij geschreven staan in de palm van Gods hand.

Zij gingen ons voor en wij mogen hen bij God geborgen weten.

Luisterlied door de cantorij lied 733

- 1 Vrienden die zijn overleden,
al wie ons zijn voorgegaan,
vouw ze samen in de vrede
van uw ene naam.
- 2 Laat ze niet tot niets bevrozen
in de ijskou van voorbij,
laat hun namen nieuw geschieden
aan uw overzij.
- 3 Allen die zo, zonder adem
biddende, zijn voorgegaan,
bind ze samen in het amen
van uw vaste naam.

Na het noemen van de naam wordt de familie uitgenodigd om een kaars aan te steken.

*Telkens nadat een aantal namen is genoemd, zingen we een vers van **lied 730***

Wij gedenken vandaag hen die ons in geloof zijn voorgegaan
en die in de voorbije jaren zijn ontslapen in Christus;
de geliefden die wij dagelijks missen,
vaders en moeders, broers en zussen die zijn overleden,
kinderen die hun leven niet hebben kunnen voltooien.
De kaarsen voor onze geliefden branden sinds het begin van deze dienst in ons midden.
Wij noemden hun namen in de stilte van ons hart.
In het lied *De gestorvene* weten we ons verbonden met hen.

De cantorij zingt het lied *De gestorvene*.

tekst: Ida Gerhardt – muziek: Antoine Oomen

Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zeven maal, om die ene te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde te gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die ene doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan –
zeven maal om met zijn tweeën te staan.

Voor alle anonieme getuigen van geloof en gerechtigheid,
voor hen van wie de namen verwaaiden in de wind,
geliefd en betreurd door anderen,
voor hen ontsteken het wij licht,
opdat zij niet worden vergeten,
en opdat *wij* ons inzetten voor de toekomst
waarin ook zij hebben geloofd.
Want het licht van de opgestane Heer schijnt over allen.

Lied 199 *strofen: cantorij, refrein: allen*

GEBEDEN EN GAVEN

Diaconale mededelingen bloemengroet, collecten

*De familie wordt uitgenodigd om na afloop van de dienst de steen met de naam
van hun dierbare geliefde mee naar huis te nemen.*

*Tijdens de digitale collecte zingt de cantorij **Ga maar gerust** uit “Het liefste lied van overzee II”*

tekst: Sytze de Vries – muziek: Jean Sibelius

- | | |
|---|---|
| 1 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt. | 2 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom. |
| 3 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. | Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist. |

Zegenbede over de gaven

Gebeden	dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Slotzang	727 <i>de slotregel van elk vers (Halleluja) wordt door allen gezongen</i> 1 en 2 allen 3 mannen, 4 vrouwen 5 cantorij, 6 orgelvers, 7 cantorij 8 vrouwen, 9 mannen 10 allen
Zegen	<i>afgesloten met gezongen amen</i>
Orgelspel	Prélude en si majeur opus 99 nr. 2 van Camille Saint-Saëns (1835-1921)

*U bent van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten tijdens de koffie,
in het bijzonder ook onze gasten van vandaag, de familie.*

Aan deze dienst werd meegewerkt door:

koster(s) en commissie van ontvangst: vrijwilligers uit de gemeente
voorgangers: ds. René Venema en ouderenpastor Jorine de Klerk
ouderling van dienst: Bart Pieters; diaken van dienst: Willeke van Heyningen
de cantorij van de Vredeskerk o.l.v. Maarten Boonstra
organist: Michiel Ras

Technische realisering van de uitzending op internet:

beeld en geluid door leden van het beamteam; webmaster: Peter Baan

Collecten voor zondag 3 november – zaterdag 9 november

- 1e collecte: Kerk in Actie – Zending Ghana –
Een sterke Kerk op een kwetsbare plek
- 2e collecte: Algemeen kerkenwerk Protestantse gemeente Leiden
- 3e collecte: Eredienst en pastoraat



Meer informatie over de Kerk in Actie collecte van de zondag vindt u op www.kerkinactie.nl/collecterooster.

U kunt nu en gedurende de komende week digitaal bijdragen met de app **appostel**.

*Een dienst terugkijken of een preek opnieuw beluisteren?
Dat kan op: www.kerkdienstgemist.nl. Ga naar: PG De Verbinding Leiden*