

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom

Aansteken van de kaarsen

waarna de gemeente gaat staan

Stilte en bemoediging

ouderl. Onze hulp is in de naam van de Heer

ALLEN DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

ouderl. die trouw houdt tot in eeuwigheid

ALLEN EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

Lied 653: 1, 4, 5 en 7

waarna de gemeente gaat zitten

Kyriëgebed *elke bede wordt beantwoord met lied 301G*



Gloria 652: 1, 2, 3 en 4

waarna zij naar de kinderkerk gaan

DE SCHRIFT GEOPEND

Groet

voorganger: De Heer zal bij u zijn;

allen: de Heer zal u be - wa - ren.

Gebed van de zondag

1^e Lezing 1 Johannes 3: 18-24 (NBV21)

¹⁸ Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. ¹⁹ Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. ²⁰ En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, Hij weet alles. ²¹ Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden ²² en ontvangen we van Hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat Hij wil. ²³ Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals Hij ons heeft opgedragen. ²⁴ Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat Hij in ons blijft, weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven.

Antwoordlied 817: 1, 2, 3, 4 en 5

2^e Lezing Johannes 15:1-8 (NBV21)

¹ 'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. ² Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. ³ Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. ⁴ Blijf in Mij, dan blijft Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. ⁵ Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen. ⁶ Wie niet in Mij blijft is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. ⁷ Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. ⁸ De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn.

Acclamatie 
Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven; wij danken U.

Lied 656: 1, 2 en 3

Verkondiging

Lied 970: 1, 2, 3 en 5

GEBEDEN EN GAVEN

Diaconale mededelingen bloemengroet, collecten
Orgelspel tijdens de digitale collecte

de kinderen komen terug uit de kinderkerk

Gebeden gebed over de gaven, dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
elke voorbede wordt beantwoord met het lied 368F


God van le-ven en licht, maak al - les nieuw. Hal - le - lu - ja.

Slotzang 654: 1, 2, 4 en 6 *gemeente gaat staan na het voorspel*

Zegen *afgesloten met gezongen amen*

Orgelspel

Aan deze dienst werd meegewerkt door:

koster(s) en commissie van ontvangst: vrijwilligers uit de gemeente
voorganger: pastor Maria Draaijers
ouderling van dienst: Marijke Ouwkerk; diaken van dienst: Astrid Krispijn

Technische realisering van de uitzending op internet:

beeld en geluid door leden van het beamteam; webmaster: Peter Baan

Collecten voor zondag 28 april – zaterdag 4 mei

- 1e collecte: De Bakkerij
- 2e collecte: Algemeen kerkenwerk Protestantse gemeente Leiden
- 3e collecte: Eredienst en pastoraat



Meer informatie over de Kerk in Actie collecte van de zondag vindt u op www.kerkinactie.nl/collecterooster.

U kunt nu en gedurende de komende week digitaal bijdragen met de app **apostel**.

*Een dienst terugkijken of een preek opnieuw beluisteren?
Dat kan op: www.kerkdienstgemist.nl. Ga naar: PG De Verbinding Leiden*