

VOORBEREIDING

**Orgelspel** twee bewerkingen over lied 846 van Jan D. van Laar (geb. 1936)

**Welkom**

**Aansteken van de kaarsen**

**Stilte en bemoediging**

*ouderl.* Onze hulp is in de naam van de Heer

ALLEN DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

*ouderl.* die trouw houdt tot in eeuwigheid

ALLEN EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

**Lied** 280: 1, 2, 4 en 6 – *De vreugde voert ons naar dit huis*

**Kyriëgebed**

**Glorialied** 146A: 1 en 5 – *Laat ons nu vrolijk zingen*

**Voor KLEIN en groot - waarna de kinderen naar de kinderkerk gaan**

DE SCHRIFT GEOPEND

**Groet**

De Heer zal bij u zijn; de Heer zal u be - wa - ren.

**Gebed van de zondag**

**1<sup>e</sup> Lezing** Spreuken 9: 1-10 (NBV21)

<sup>1</sup> Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zeven zuilen heeft ze uitgekapt. <sup>2</sup> Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd, haar tafel heeft ze gedekt. <sup>3</sup> Haar dienaressen heeft zij de stad in gestuurd, zelf roept zij vanaf de hoogste plaats: <sup>4</sup> ‘Onnozele mensen, kom toch deze kant op.’ Wie geen verstand heeft roept ze toe: <sup>5</sup> ‘Kom, eet het brood dat ik je geef, drink de wijn die ik heb gemengd. <sup>6</sup> Breek met je onnozelheid en betreed de weg van het inzicht, dan zal het je goed gaan.’ <sup>7</sup> Wie een spotter terechtwijst, wordt bespot, wie een goddeloze de les leest, wordt belachelijk gemaakt. <sup>8</sup> Wijs een spotter niet terecht, hij zou je haten, berisp een wijze, en hij mag je graag. <sup>9</sup> Een wijze wordt nog wijzer als je hem berispt, een rechtvaardige vergroot zijn inzicht door wat je hem leert. <sup>10</sup> Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, inzicht is vertrouwde met de Heilige.

**Lied** 846: 1, 5 en 6 – *De wijsheid van vóór alle tijden*

**2<sup>e</sup> Lezing** Matteüs 25: 1-13 (NBV21)

<sup>1</sup> Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. <sup>2</sup> Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. <sup>3</sup> De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen olie. <sup>4</sup> De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. <sup>5</sup> Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. <sup>6</sup> Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” <sup>7</sup> De meisjes werden wakker en brachten hun olielampen in orde. <sup>8</sup> De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit.” <sup>9</sup> De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” <sup>10</sup> Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. <sup>11</sup> Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, doe open voor ons!” <sup>12</sup> Maar hij antwoordde: “Ik verzeker jullie: ik ken jullie niet.” <sup>13</sup> Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt.

**Acclamatie**

Heer, Gij hebt woor - den van eeu - wig le - ven; wij dan - - - ken U.

**Lied** 978 – *Aan U behoort, o Heer der heren*

**Verkondiging**

**Lied** 749: 1 en 2 – *‘Op, waak op!’ zo klinkt het luide*

