

VOORBEREIDING

Orgelspel drie variaties over lied 482 van Piet Post (1919-1979)

Welkom

Aansteken van de kaarsen

Stilte en bemoediging

ouderl. Onze hulp is in de naam van de Heer

ALLEN DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

ouderl. die trouw houdt tot in eeuwigheid

ALLEN EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

Lied 477: 1 t/m 5

Kyriëgebed elke bede wordt beantwoord met **lied 463: 6**

Glorialied Aan U, Vader, alle glorie (melodie lied 103c, uit: *Het liefste lied van overzee I*)

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Aan U, Vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw
die met vrede uit den hoge
onze aarde nieuw bedauwt.
U de ere, U de glorie,
zon die ons in leven houdt. | 2. Om de Zoon U alle glorie
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd. | 3. Door de Geest U alle glorie
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Gesprek met de kinderen

Kerstlied 'Het licht schijnt overal', vers 1 en 5 (melodie: *O Little Town of Bethlehem*)

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. De tempel van Jeruzalem
waar alles heilig is,
daar brengt de engel nieuwe hoop,
licht in de duisternis.
Op bergen en in dalen, in tempel, huis en stal:
Gods liefde straalt waar mensen zijn.
Het licht schijnt overal. | 5. Een arme stal in Bethlehem,
heel klein en onbekend,
daar wordt geboren 't Kind van God,
dat ons de vrede brengt.
Op bergen en in dalen, in tempel, huis en stal:
Gods liefde straalt waar mensen zijn.
Het licht schijnt overal. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

de kinderen gaan naar de kerk

DE SCHRIFT GEOPEND

Groet

<i>voorganger:</i> De Heer zal bij u zijn;	<i>allen:</i> de Heer zal u be-wa-ren.
---------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Gebied van de zondag

1^e Lezing Filippenzen 2: 5-11 (NBV21)

⁵ Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. ⁶ Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, ⁷ maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen ⁸ heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. ⁹ Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, ¹⁰ opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, ¹¹ en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer', tot eer van God, de Vader.

Lied 501: 1 t/m 4

2^e Lezing Johannes 1: 1-14 (NBV21)

¹ In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. ² Het was in het begin bij God. ³ Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. ⁴ In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. ⁵ Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. ⁶ Er kwam iemand die door

God was gezonden; hij heette Johannes. ⁷ Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. ⁸ Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: ⁹ het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. ¹⁰ Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem niet. ¹¹ Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen. ¹² Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. ¹³ Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. ¹⁴ Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.



Lied 488: 1 t/m 5

Verkondiging

Lied van de zondag 503: 1 t/m 4

GEBEDEN EN GAVEN – DIENST VAN DE TAFEL

Diaconale mededelingen bloemengroet, collecten

Orgelspel tijdens de digitale collecte: Largo e meditativo over lied 482 van Piet Post (1919-1979)

Gebeden gebed over de gaven, dankgebed, voorbeden, stil gebed
*elke voorbede wordt beantwoord met **lied 368C***

Beurtspraak

v: De Heer is met u allen!

a: Zijn vrede is met u!

v: Laten wij danken de Heer, onze God!

a: Het past ons de Heer te danken!

Dankzegging en lofgebed

[...] engelen, mensen, hemel en aarde, mét hen zingen wij:

lied 404 E

[...] Zullen wij ons niet mét Hem en óm Hem verheugen in gerechtigheid?

Onze Vader

Vredegroet

v: De vrede van Christus met u allen!

a: Zijn vrede met u!

lied 408E

Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed

Slotzang 487: 1, 2 en 3

Zegen *afgesloten met gezongen amen*

Orgelspel Maestoso over lied 482 van Piet Post (1919-1979)

Aan deze dienst werd meegewerkt door:

koster(s) en commissie van ontvangst: vrijwilligers uit de gemeente

voorganger: ds. G.A.V. Fröberg; ouderling van dienst: Tetsje Oelen; diaken van dienst: Astrid Krispijn

Technische realisering van de uitzending op internet:

beeld en geluid door leden van het beamteam; webmaster: Peter Baan

Collecten voor zondag 25 december – zaterdag 30 december

- 1e collecte: De Bakkerij
- 2e collecte: Algemeen kerkenwerk Protestantse gemeente Leiden
- 3e collecte: Eredienst en pastoraat

Meer informatie over de Kerk in Actie collecte van de zondag vindt u op www.kerkinactie.nl/collecterooster.

U kunt nu en gedurende de komende week digitaal bijdragen met de app **apostel**. Als gebruik van de app niet gaat, kunt u uw bijdrage ook overmaken naar rekening NL71 INGB 0678 6510 94 van de Protestantse gemeente Leiden o.v.v. '25 december 2023, De Verbinding'.



*Een dienst terugkijken of een preek opnieuw beluisteren?
Dat kan op: www.kerkdienstgemist.nl. Ga naar: PG De Verbinding Leiden*