

## VOORBEREIDING

**Orgelspel** bewerking over psalm 32 van Gijs van Schoonhoven (geb. 1953)  
*tijdens het orgelspel zijn er digitale mededelingen*

## Welkom

**Aansteken van de kaarsen** *waarna de kinderen naar de kinderkerk gaan*

## Stilte en bemoediging

*ouderl.* Onze hulp is in de naam van de Heer

ALLEN DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

*ouderl.* die trouw houdt tot in eeuwigheid

ALLEN EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

**Lied van de zondag** psalm 32: 1, 2 en 3

## Kyriëgebed

**Glorialied** 154b: 3, 6, 7, 8 en 9

## DE SCHRIFT GEOPEND

## Groet

## Gebed van de zondag

**1<sup>e</sup> Lezing** 1 Samuel 16: 14 – 23 (NVB21)

<sup>14</sup> De geest van de HEER had Saul verlaten; in plaats daarvan stuurde de HEER hem een kwade geest, die hem kwelde. <sup>15</sup> Zijn hovelingen zeiden tegen hem: ‘Het is duidelijk dat u door een kwade geest wordt gekweld. <sup>16</sup> U hebt maar te bevelen, heer, en uw dienaren staan klaar om iemand voor u te zoeken die lier kan spelen. Hij kan dan muziek voor u maken wanneer u door de kwade geest van God wordt bezocht; dat zal u goeddoen.’ <sup>17</sup> ‘Doe dat,’ zei Saul. ‘Zoek iemand voor me uit die goed kan spelen en laat hem bij me komen.’ <sup>18</sup> ‘Ik weet iemand die goed kan spelen,’ zei een van de hovelingen. ‘Hij is een zoon van Isaï uit Betlehem. Hij behoort tot een vooraanstaande familie en is een goed krijgsman, en hij is welbespraakt en goedgebouwd. Bovendien staat de HEER hem bij.’ <sup>19</sup> Saul stuurde boden naar Isaï met het verzoek: ‘Stuur me uw zoon David, die uw schapen en geiten hoedt.’ <sup>20</sup> Isaï gaf zijn zoon David voor Saul een ezel beladen met brood mee, en ook een zak wijn en een geitenbokje. <sup>21</sup> Zo kwam David bij Saul in dienst. Saul raakte zeer op hem gesteld en benoemde hem tot zijn wapendrager. <sup>22</sup> Aan Isaï liet hij vragen: ‘Ik ben zeer tevreden over uw zoon. Mag hij voorgoed bij mij in dienst komen?’ <sup>23</sup> En steeds wanneer de geest van God Saul overmande, nam David zijn lier en tokkelde op de snaren. Dat luchtte Saul op en het deed hem goed: de kwade geest liet hem dan voor even met rust.

**Lied** 795: 2, 3 en 4

**2<sup>e</sup> Lezing** Lucas 15: 1- 10 (NBV21)

<sup>1</sup> Alle tollenaars en zondaars kwamen Hem opzoeken om naar Hem te luisteren. <sup>2</sup> Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ <sup>3</sup> Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: <sup>4</sup> ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?’ <sup>5</sup> En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders <sup>6</sup> en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en burens bijeen en zegt tegen hen: ‘Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.’ <sup>7</sup> Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

<sup>8</sup> En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? <sup>9</sup> En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was.” <sup>10</sup> Zo, zeg Ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.’

**Acclamatie**      lied 339f



**Lied**              896: 2, 3, 4 en 6

**Verkondiging**

**Lied**              657: 1, 2, 3 en 4

**GEBEDEN EN GAVEN**

**Diaconale mededelingen**      bloemengroet, collecten

*Orgelspel tijdens de digitale collecte: bewerking over lied 904 van Jan D. van Laar (geb. 1936)*

*de kinderen komen terug uit de kinderkerk*

*Gesprek met de kinderen (tenzij dat aan het begin van de dienst is geweest)*

**Gebeden**          dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

**Slotzang**         904: 1, 4 en 5

**Zegen**            *afgesloten met gezongen amen*

**Orgelspel**        bewerking over lied 154b van Johann Th. Lemckert (geb. 1940)

**Aan deze dienst werd meegewerkt door:**

koster(s) en commissie van ontvangst: vrijwilligers uit de gemeente

voorganger: F.A. Gijzel

ouderling van dienst: Tetsje Oelen; diaken van dienst: Astrid Krispijn

**Technische realisering van de uitzending op internet:**

beeld en geluid door leden van het beamteam; webmaster: Peter Baan

**Collecten voor zondag 11 september – zaterdag 17 september**

- 1e collecte: Diaconie PgL: voor het stadsdiaconaat Leiden
- 2e collecte: Algemeen kerkenwerk Protestantse gemeente Leiden
- 3e collecte: Protestantse Kerk (landelijk): Jong Protestant: de kerk, een thuis voor jongeren



Meer informatie over de Kerk in Actie collecte van de zondag vindt u op

**[www.kerkinactie.nl/collecterooster](http://www.kerkinactie.nl/collecterooster)**.

U kunt nu en gedurende de komende week digitaal bijdragen met de app **Givt**.

Als gebruik van de app niet gaat, kunt u uw bijdrage ook overmaken naar rekening

NL71 INGB 0678 6510 94 van de Protestantse gemeente Leiden

o.v.v. '11 september 2022, De Verbinding'.

*Een dienst terugkijken of een preek opnieuw beluisteren?  
Dat kan op: [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl). Ga naar: PG De Verbinding Leiden*