

**Beste leden van geloofsgemeenschap De Verbinding en
 belangstellenden**

Onderlinge verbinding

En dan is het eindelijk zo ver. Op zondag 5 juli gaan de kerkdeuren weer open voor de kerkdienst. Er kwamen verschillende reacties over de manier waarop we mensen uitnodigen de diensten weer bij te wonen. We mogen immers weer met meer dan honderd man bij elkaar komen? Gelukkig mag het weer, maar we moeten wel op anderhalve meter afstand van elkaar blijven. Henk Holswilder, onze koster, is aan het passen en meten geslagen. Hij kwam tot de conclusie dat er onder die voorwaarden niet meer dan zestig mensen in de kerk kunnen plaatsnemen. Daarbij is ook rekening gehouden met het feit dat veel mensen met hun tweeën komen.

En dan is er nog het punt van algemene veiligheid en jezelf veilig voelen. We willen graag dat iedereen weer naar de kerk durft te komen. Daarom zijn we extra voorzichtig. Misschien dat we in de komende weken geleidelijk aan opschalen, maar we blijven werken met uitnodigingen.

Van een paar kanten werd een opmerking gemaakt over ons standpunt: niet uitgenodigd, niet toegelaten. We hebben hierover uitvoerig gediscussieerd. Wat zeggen we tegen mensen die naar de kerk komen maar de Nieuwsbrief niet krijgen? Wat doen we met genodigden die gasten willen meenemen? We hebben besloten dat we voor hen plaatsen reserveren.

We zijn blij dat u met ons meedenkt. Dank u voor uw reacties!

Digitaal koffiedrinken

Ook op zondag 28 juni is er weer digitaal koffie gedronken. Het ging over zondag 5 juli. Sommigen dronken mee vanaf de camping. Weer kwam ter sprake hoe ze de kerkdienst ervaren. De korte duur is goed voor de concentratie. En hoe fijn het is dat er vanaf 5 juli weer een dienst in de kerk is. Er is gediscussieerd over hoe er nu toch een gezamenlijk moment kan worden vormgegeven. De flow erin houden: dat is de volgende uitdaging. Inge heeft een heel leuk idee. Maar daarover in de volgende nieuwsbrief meer.



Wilt u ook digitaal koffie drinken?
 Meldt u aan bij Willeke van Heijningen
koffiedrinken@deverbindingleiden.nl.

Smoelenboek: prijsvraag

Wat vindt u van de volgende suggesties als vervanging voor de naam smoelenboek?

Prentenfoto's; Fotogalerij, Mensen van de Verbinding; Who is Who?; Vriendenboek; Verbinding fotoboek.

Wij hebben onszelf benoemd tot jury. Als u nog andere suggesties heeft, horen we dat graag deze week.

Fotograaf of fotografen gevraagd.

Het oude smoelenboek is gemaakt door José van het Veld. Dat is moeilijk te evenaren en dat hoeft ook niet. Wie wil/willen deze taak op zich nemen en na de kerkdienst alle leden van onze geloofsgemeenschap op de foto zetten?



Kerkdiensten vanaf 5 juli

Zondag 5 juli beginnen we met de eerste kerkdienst volgens een strak Coronaprotocol. Naast de kinderen en hun ouders hebben nog vijftien andere mensen van De Verbinding een uitnodiging gekregen. Velen van u hebben al gereageerd en zich voor een bepaalde datum afgemeld. Marieke Boter en Marja van Male zijn er druk mee. Als u nu al weet dat u op een of meer zondagen tot 1 september niet naar de kerk kunt komen, wilt u dat dan doorgeven aan Marieke Boter, mboter@ziggo.nl?

De kerkdiensten zullen tot begin september rechtstreeks via internet te volgen zijn via www.deverbindingleiden.nl. Op de eerste pagina zal net als in de afgelopen tijd een scherm te zien zijn waarop u kunt aanklikken om de dienst te volgen. Er is één belangrijk verschil: de uitzending is alleen rechtstreeks te volgen. Helaas is het niet mogelijk de kerkdienst later nog te bekijken.

We hopen in de loop van de weken meer geloofsgenoten uit te nodigen. Dit is afhankelijk van hoe het gaat. Veiligheid blijft voorop staan. Ook de beschikbaarheid van mensen in vakantietijd is een factor waarmee we rekening houden.

Aan één regel blijven we vasthouden: om de organisatie enigszins uitvoerbaar te houden, is onderling ruilen niet mogelijk. Iedereen komt één of twee keer aan de beurt. Als u een uitnodiging krijgt en u kunt niet: meldt u zich dan per mail af. (Als u geen mail heeft, geef het dan door aan degene met wie u altijd belt.) U krijgt dan de zondag erop (of in overleg) opnieuw een uitnodiging. In uw plaats wordt dan de volgende op de lijst gebeld. We vragen u dringend om niet onaangekondigd naar de kerk te komen. Neem altijd even contact op met Marieke.

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 5 juli | René Venema, predikant De Verbinding |
| 12 juli | René Venema, predikant De Verbinding |
| 19 juli | René Venema, predikant De Verbinding |
| 26 juli | Jeroen Baan, predikant i.o., Leiden |

Berichten uit de geloofsgemeenschap



Coronatijd

Beste Marja

Dit stukje heb ik geschreven naar aanleiding van het gesprek met mijn man, waarin je vroeg om een stukje te schrijven. Het gesprek ging over de tijd waarin we zitten in verband met de Corona.

Wij zijn gelukkig goed door deze tijd heen gekomen, al is het wel moeilijk dat je weinig mensen ziet en spreekt. Gelukkig bleven onze kinderen bij ons komen met de boodschappen, vaak met een bloemetje. Op het hofje hadden wij met enkele mensen contact door elkaar op afstand te spreken.

Wij genoten op zondag van de diensten op de t.v. en van de internetverbinding vanuit de Vredeskerk. Alle lof over de diensten en de voorgangers, die tegen een lege kerk moesten preken. En zo ook het met elkaar zingen en het tonen van de liederen op het scherm, zo dat we ook mee konden zingen, of lezen.

Met de collecte hadden wij moeite, dus hebben we gewoon geld overgemaakt naar het gegeven banknummer van geloofsgemeenschap De Verbinding.

Het zal fijn zijn wanneer het leven weer gewoon wordt en we ook de gezelligheid van het theetje drinken weer kunnen meemaken. Wij zijn dankbaar dat we zo goed door deze tijd heen zijn gekomen en weer mensen in onze tuin kunnen ontvangen met het mooie weer.

Wij wensen een ieder een mooie en gezonde zomer toe.

Met een hartelijke groet van de familie: Maurits en Toos Hassefras

Verbinding met de wijk



Verbinding in stilte

De geloofsgemeenschap deVerbinding wil vanaf 7 juli een stille plek bieden in de Vredeskerk, **op dinsdag van 11.30-12.30.**

Wilt u ook als vrijwilliger meehelpen? Stuur een mailtje naar bergsma.em@gmail.com

Vakantietassen

Er is € 310,-- overgemaakt. Wat een feest! De tasjes worden binnenkort aan de kinderen uitgedeeld. Er is wat geld over voor een cadeaubon in elk tasje.

Verbinding met de wereld

Actie BOUW DE KERK IN SYRIE WEER OP van Kerk in Actie.

De werkgroep Syrie heeft ook in de corona tijd niet stilgezeten. Er wordt hard gewerkt aan een afsluitende grote actie. Hierover hoort u later meer. Maar eerst een kleine update over wat de plaatselijke kerken op dit moment doen in Syrie:

Werkgelegenheid: hulp bij opstarten eigen bedrijfje; opleiding en training

Herstel van gebouwen: woningen , scholen, ziekenhuizen

Onderwijs: bijles, schoolspullen, schoolgeld, vervoer naar school

Traumaverwerking: kinderen sport en spel, vrouwengroepen.

Dit alles kan niet gebeuren zonder **de opbouw van kerkgebouwen**, van waaruit de activiteiten kunnen worden georganiseerd. Uniek is dan ook dat vertegenwoordigers van **alle** kerkgenootschappen En dat zijn er nogal wat: het is vergelijkbaar met de situatie in Nederland! Ze zijn met elkaar om de tafel gaan zitten. Dit is voor het eerst in de geschiedenis van de kerk in Syrie.



Met elkaar bespreken ze welke kerkgebouwen er als eerste opgebouwd gaan worden. En zo gebeurt het dat **alle christenen samen** hun schouders onder de wederopbouw zetten en niet ieder voor zich handelt.

En wij dragen hieraan **ons steentje** bij door:

gebruikte cartridges en oude mobieltjes (waarde tot wel 3 euro/stuk) mee te nemen naar de kerk, nu we weer voorzichtig in kleinere groepen naar de kerk kunnen gaan. De opbrengst is voor Kerk in Actie. De thermometer staat op **5.314,85 euro!**

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/bouw-de-kerk-in-syrie-weer-op/?gclid=EAlaIqobChMI_4iuyfGs6qIVBd-yCh0RCA6uEAAYASAAEgLgaPD_BwE

In de week van 28 tot en met 4 juli zijn er zijn drie collectes:

1^e collecte: Diaconie: Zorg voor kwetsbare mensen in onze stad (Steun de werkers van diaconaal centrum De Bakkerij)

2^e collecte: Protestantse gemeente te Leiden

3^e collecte kosten predikanten en kerkelijkwerkers. (Huur en onderhoud van kerkelijke gebouwen)

U kunt digitaal bijdragen door in de app Givt (na registratie als gebruiker) uit de lijst met gebouwen “Vredeskerk” te kiezen of onderstaande QR-code te scannen:



Komt u er niet uit?

Bas Oerlemans boerlemans@humancapitalgroup.nl en John Bioch bioch@wxs.nl kunt u mailen voor hulp hierbij.

U kunt ook een bijdrage aan de collecten overmaken naar bankrekening NL71 INGB 0678 6510 94 ten name van de Protestantse gemeente Leiden o.v.v. “datum van de dienst, De Verbinding”.

De bedragen die op dit bankrekeningnummer binnen komen, worden 50% / 50% verdeeld over de Diaconie en de Protestantse Gemeente te Leiden. Het is administratief helaas ondoenlijk de bedragen die binnenkomen verder uit te splitsen naar de verschillende collectedoelen.

Tot zo ver deze keer.

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad

Astrid Krispijn
Marja van Male
Tetsje Oelen

astridkrispijn@hotmail.com
m.e.vanmale@live.nl
t@oelen.nl