

Nieuwsbrief van geloofsgemeenschap De Verbinding Nummer acht 25 juni 2020

Beste leden van geloofsgemeenschap De Verbinding en belangstellenden

Sommige leden van onze geloofsgemeenschap geven aan dat juist in deze tijd van Corona, zij duidelijk verbinding ervaren met onze geloofsgemeenschap. Het digitaal volgen van de erediensten heeft ook zo zijn voordelen. Soms is het gemakkelijker je te concentreren op wat er gezegd wordt bij de digitale versie dan gewoon, op zondag in de kerk. En als het niet uitkomt om om tien uur te kijken, kan het altijd later ook nog. Maar wij zijn erg blij dat dat we op zondag 5 juli toch weer bij elkaar in de kerk kunnen komen, ook al is het nog maar met 35 mensen.

Onderlinge verbinding

Digitaal koffiedrinken

Afgelopen zondag ging het tijdens het digitale koffie drinken over de vakantie. Sommigen zaten op de camping in eigen land. Anderen gaan later weg. Het voordeel van deze Coronatijd is dat we nu ook vanaf ons vakantieadres kunnen “koffie drinken”.



Wilt u ook digitaal koffie drinken? Op het laatste scherm van de uitzending op internet wordt u daarvoor uitgenodigd.

Meldt u aan bij Willeke van Heijningen
koffiedrinken@deverbindingleiden.nl.

Smoelenboek: prijsvraag

De foto's die indertijd gemaakt zijn van de leden van onze geloofsgemeenschap, zijn in digitale vorm teruggevonden. Het leek ons een goed idee om straks, als we weer allemaal naar de kerk kunnen, een nieuwe versie te maken.

Niet iedereen vindt de term smoelenboek erg gepast. Daarom vragen we u of u misschien een goed alternatief heeft. We schrijven daarvoor een prijsvraag uit. We zijn zeer benieuwd naar uw suggesties!

Kerkdiensten vanaf 5 juli

Nog één zondag te gaan en dan gaan we weer van start met een normalere vorm van eredienst beleven. Deze week krijgen, naast de kinderen en hun ouders, nog vijftien mensen van “de Verbindingslijst in Coronatijd” een uitnodiging. Als u nu al weet dat u op een of meer zondagen tot 1 september niet naar de kerk kunt komen, wilt u dat dan doorgeven aan Marieke Boter, mboter@hetnet.nl. Zij zal ervoor zorgen dat u uitgenodigd wordt.

Om de organisatie enigszins uitvoerbaar te houden, hebben afgesproken dat onderling ruilen niet mogelijk is. Iedereen komt één of twee keer aan de beurt. Als u een uitnodiging krijgt en u kunt niet: meldt u zich dan per mail af. (Als u geen mail heeft, geef het dan door aan degene met wie u altijd belt.) U krijgt dan de zondag erop weer een uitnodiging. In uw plaats wordt dan de volgende op de lijst gebeld.

Als u komt zonder dat u uitgenodigd bent, zullen we u helaas niet kunnen binnenlaten vanwege het coronarisco,, hoe vervelend voor u ook. Maar het is ook niet leuk voor de leden van het ontvangstcomité om mensen te moeten terugsturen.. Zo houden we het overzichtelijk en veilig voor iedereen. In de uitnodigingsbrief vindt u verdere informatie.

28 juni	4e na Pinksteren	Bert Boter, predikant te Voorschoten
5 juli		René Venema, predikant De Verbinding
12 juli		René Venema, predikant De Verbinding
19 juli		René Venema, predikant De Verbinding
26 juli		Jeroen Baan, predikant i.o., Leiden

Berichten uit de geloofsgemeenschap



Coronatijd

Aanvankelijk hadden we niets in de gaten. In de kerk deden we er zelfs wat lacherig over. Maar een week later liet iedereen dat handen geven achterwege. En nog een week later zat overal de boel op slot. Bij ons helemaal omdat ik tot een 'risicogroep' bleek te horen, zoals het ziekenhuis zo attent in een mail meedeelde. De schrik zat er daardoor bij ons wel in. Boodschappen

deden we niet meer zelf. De Spar bezorgde de wekelijkse levensmiddelen en de buurman haalde ons groentenabonnement op bij de biologische winkel in de stad. We gingen haast niet meer op bezoek en we kregen bijna geen bezoek. Ja, onze jongste dochter kwam iedere vrijdag met haar piepjonge zoontje in de bakfiets bij ons en dan zaten we – op veilige afstand - meestal in de tuin. Nee, de kleinzoon en onze dochter haalden we niet aan.

Maar verder? Verder leek de situatie veel op onze situatie van vóór het virus. Het leven van pensionado's. Wat meer bellen en appen, meer lezen, en ook meer teevee. Geïnspireerd door Kees van Kooten begonnen Ina en onze dochter Joosje een dagelijkse uitwisseling van haiku-gedichten. Ik maakte er kleine tekeningetjes bij. Na vier weken hadden we een klein boekje. Inmiddels zijn we aan het derde exemplaar. Enthousiast zijn we over wat door 'de Verbinding' wordt georganiseerd: zoals de kerkdiensten (met prachtig orgelspel) die we via de i-pad volgen, de telefoonlijnen en deze Nieuwsbrief. We zijn trots tot deze gemeenschap te mogen behoren.

We zijn erg benieuwd hoe het verder gaat. Of het virus nog wat verder wil woekeren. We hopen het niet. Maar de vraag is ook of er sociale gevolgen zullen zijn. Het coronavirus heeft een grote werk- loosheid opgeleverd. Spijtig genoeg. Maar die nieuwe situatie biedt ook mogelijkheden. In het begin werd dat nog wel gezegd, maar nu hoor je daar helaas niets meer over. Veel van deze werklozen hebben capaciteiten en motivatie genoeg om omgeschoold te worden, terwijl diverse sectoren om mensen schreeuwen: de zorg, het onderwijs, de bouw, het politieapparaat. Door bezuinigingen in het verleden zijn veel mensen daaruit weggevloeid. Nu is er de kans om de vacatures te vullen.

Nou ja, zo mijmer ik wat af in de coronatijd.

Jeroen Bellwinkel

Verbinding met de wijk

Vakantietassen

Sommige gemeenteleden hebben geld en materialen ter beschikking gesteld voor de vakantietasjes voor de kinderen van de dinsdagmiddaggroep van de Wijkplaats. De spullen voor de tasjes zijn inmiddels gekocht.

Er is al € 140,-- overgemaakt. Zou het lukken om deze week de laatste € 60,-- te ontvangen?

Graag geld overmaken op de rekening van Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding. **NL32 INGB 0008 2855 72**

Een ketting van verhalen

In de vakantie, op donderdag 23 juli van 14.30 uur tot 15.30 uur komt Kees Posthumus naar Leiden. Hij is uitgenodigd door Jorine de Klerk, pastor van alle 75plussers van zowel onze geloofsgemeenschap De Verbinding en als van De Pelgrim, Leiden Zuidwest in overleg met de Commissie OuderenPastoraat. Hij houdt een interactieve bijeenkomst in de Antoniuskerk. Er zijn in het totaal 50 mensen welkom.



Bent u 75plus? Heeft u belangstelling? U kunt een vooraanmelding doen bij Marja van Male.

In de volgende nieuwsbrieven vindt u hierover meer informatie.

Verbinding met de wereld

In de week van 21 tot en met 27 juni zijn er drie collectes:

- 1^e collecte: opvang en hulp voor ontheemden in Columbia
- 2^e collecte: Protestantse gemeente te Leiden
- 3^e collecte: Huur en onderhoud van kerkelijke gebouwen



Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld. Velen belanden in de sloppenwijken van Bogotá. Met hulp van de organisatie Mencoldes proberen zij een nieuw bestaan op te bouwen. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma's.

Mencoldes geeft materiële en psychosociale hulp aan ongeveer dertig tot veertig nieuwe gezinnen per maand en helpt vluchtelingen om een bedrijfje te beginnen als naaister, bouwvakker of monteur. Ook behartigt Mencoldes de belangen van de ontheemden bij de overheid en zet zich in voor de terugkeer van de ontheemden naar hun eigen land en woonplaats. Kerk in Actie lobbyt bij de Nederlandse en Colombiaanse regering en internationale (vluchtelingen)organisaties voor meer aandacht voor de ontheemden van Bogotá.

<https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-en-hulp-voor-ontheemden-in-bogota#more-info>

U kunt digitaal bijdragen door in de app Givt (na registratie als gebruiker) onderstaande QR-code te scannen:



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Komt u er niet uit?

Bas Oerlemans boerlemans@humancapitalgroup.nl en John Bioch bioch@wxs.nl kunt u mailen voor hulp hierbij.

U kunt ook een bijdrage aan de collecten overmaken naar bankrekening NL71 INGB 0678 6510 94 ten name van de Protestantse gemeente Leiden o.v.v. "datum van de dienst, De Verbinding".

De bedragen die op dit bankrekeningnummer binnen komen, worden 50% / 50% verdeeld over de Diaconie en de Protestantse Gemeente te Leiden. Het is administratief helaas ondoenlijk de bedragen die binnenkomen verder uit te splitsen naar de verschillende collectedoelen.

Tot zo ver deze keer.

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad

Astrid Krispijn
Marja van Male
Tetsje Oelen

astridkrispijn@hotmail.com
m.e.vanmale@live.nl
t@oelen.nl