

## Beste leden van geloofsgemeenschap De Verbinding en belangstellenden

Deze week kregen we veel reacties van leden van onze geloofsgemeenschap. We kunnen niet alles plaatsen, maar dan hebben we al vast kopij voor volgende week.

Onder het kopje Verbinding met de Wereld vindt u een stuk van Jachintha Groen over de actie Black Lives Matter in Leiden. Samen met de verkondiging van René Venema op 7 juni over Filippus en de Ethiopische schatbewaarder brengt het ons terug bij de eerste Christengemeenten, waarin de zorg voor elkaar een belangrijke afspiegeling is van Gods liefde voor ons. Laten we voorbij kijken aan wat ons van elkaar doet verschillen en zoeken naar wat ons bindt.

## Onderlinge verbinding

### *Digitaal koffiedrinken*

Het is goed om te weten dat tijdens het digitaal koffie drinken gesproken wordt over hoe het gaat binnen onze geloofsgemeenschap. Op dit moment zien we elkaar immers niet zo vaak meer. Iemand vroeg zich af wat er is gebeurd met het smoelenboek waarin de bezoekers vande kerkdiensten in groepjes of alleen staan. Wie weetdat? Is er behoefte aan een nieuw smoelenboek van onze geloofsgemeenschap? En is het ook niet een idee om in de kerkenraad te bespreken om tijdens de herdenkingsdienst met allerzielen foto's van de overledenen te laten zien, zodat ook degenen voor wie hun beeld wat vervaagd is, zich de overledenen weer voor de geest kunnen halen?



Wilt u ook digitaal koffie drinken? Op het laatste scherm van de uitzending op internet wordt u daarvoor uitgenodigd.

Meldt u aan bij Willeke van Heijningen  
[koffiedrinken@deverbindingleiden.nl](mailto:koffiedrinken@deverbindingleiden.nl).

*SAT → Samen Aan Tafel*

*M T → de Mobiele Theebrigade*

En helaas moeten we slechte berichten doorgeven over Samen aan Tafel en de Mobiele Theebrigade. Leest u de berichten van Hendrik Jan Labots en Henk Vis maar. We hopen op betere tijden!

Beste mensen

Aangaande wat er over SAT staat in de nieuwsbrief nummer 6 moet ik melden dat er nog geen duidelijkheid is wanneer de kookgroep weer in actie komt.

Er is nooit gesproken over hervatting in januari; daarvoor is de toestand nog veel te onzeker. Mogelijk is gezegd dat we dit jaar niet bijeenkomen en dat daaruit de conclusie is getrokken dat januari weer gestart wordt.

Ik zou het fijn vinden dat dit in een volgende nieuwsbrief gecorrigeerd wordt zodat er geen verwachtingen worden gewekt die we niet kunnen waarmaken.

Tot nader bericht is er dus geen SAT. Helaas.

Met vriendelijke groet, Jan Hendrik Labots

#### Bericht van de Mobiele Theebrigade

Beste mensen

Na een aantal telefoontjes en overleg met wat mensen komen we tot de conclusie dat het dagje uit uitgesteld moet worden tot volgend jaar. De anderhalve meter is te moeilijk en de kwetsbaarheid van de deelnemers weegt zwaar. Eind augustus komen we als begeleiders bij elkaar om te praten over een voorzichtige opstart van de M.T.

Jammer maar helaas.

Met vriendelijke groet, Henk Vis

#### Kerkdiensten vanaf 5 juli

Vanaf zondag 5 juli gaan we rustig van start met de kerkdiensten. De diensten worden dan weer uitgezonden via de kerkomroep. Op dit moment werkt het beamteam, Relinde Kremer namens de kinderkerk en René Venema aan de uitwerking van de dienst op 5 juli. De genodigden, waaronder de kinderen, zullen in een kring zitten. De dienst zal een drie kwartier duren: dat is ook voor de kinderen te doen. Het plan is daarna een kort nagesprek in de kerk te houden. Thuis kunt u daarbij digitaal aansluiten. Het zijn nog plannen, dus er is nog niets definitief. Maar het geeft u een inkijkje in de manier waarop we hopen dat een en ander uitvoerbaar is.

21 juni 3e na Pinksteren	Henk Boter, predikant te Apeldoorn
28 juni 4e na Pinksteren	Bert Boter, predikant te Voorschoten
5 juli	René Venema, predikant De Verbinding
12 juli	René Venema, predikant De Verbinding
19 juli	René Venema, predikant De Verbinding

De rode draad in mijn verhaal is het woord “waardering”.

Maar eerst even een stapje terug. De zondagse kerkdiensten werden door Ben en mij heel trouw bezocht. Regelmatig haalden we mevrouw Joke Kanbier uit Leiderdorp op. Zij ging nog graag naar de diensten in de Vredeskerk. Na de kerkdienst dronken we dan gezellig koffie in de kerk en daarna gingen we weer huiswaarts. Maar dat veranderde radicaal toen het coronavirus om de hoek kwam zetten. Heel naar natuurlijk, want het beperkte ons erg in ons doen en laten. Maar ..... er kwamen andere dingen voor in de plaats.

We konden niet meer naar de kerk. We maakten ons op om 's zondagsmorgens de t.v. aan te zetten en de de kaars van De Verbinding aan te steken. Zo zagen we op groot beeld de kerkdienst van de Vredeskerk en dat dank zij een zeer betrokken groepje vrijwilligers. Die waren daar een groot deel van de zaterdag druk mee geweest. Daar hebben wij erg veel waardering voor.

Vervolgens namen we deel aan het “Digitaal koffiedrinken”. Heel gezellig! Iedereen heeft wel wat te vertellen. Je praat niet door elkaar heen, want als je aan het woord bent, krijgt jouw “beeldje” een groen randje. Ook dit is weer geregeld door vrijwilligers. Deze gesprekjes vinden wij heel gezellig en waarderen wij erg.



En: wij als “oudjes” worden ook nog elke week door iemand uit de gemeente gebeld. Nu moet ik erbij zeggen dat ik zelf ook wel mensen bel. Ik vind het prettig om ook met iemand anders te praten. Alle gesprekjes worden door mij gewaardeerd.

Hoeveel we ook alle initiatieven waarderen, toch hoop ik dat we weer gauw naar de kerk kunnen gaan en ook de gezelligheid van de Wijkplaats weer kunnen opzoeken.

Elly Venekamp

Ver weg en toch dichtbij.....

Zoals de meesten van u wel zullen weten, woont mijn echtgenoot Peter al ruim een jaar in woonzorgcentrum Nieuw Unicum te Zandvoort. Hij woont daar op een afdeling met 17 medebewoners en gelukkig mogen zij sinds de uitbraak van het Coronavirus drie maal per dag de maaltijd nuttigen in de huiskamer.

Voordat Corona ons leven overhoop gooide, logeerde ik elk weekend bij Peter. Dat was voor ons beiden heel fijn. Nu kunnen we gelukkig met elkaar Skypen en dat doen we dan ook iedere dag. Ook de kinderen spreken en zien Peter op die manier.

Afgelopen woensdag 10 juni mocht ik weer voor het eerst een uur bij Peter op bezoeken dat was geweldig natuurlijk, maar zo lastig dat je elkaar niet even kan knuffelen.....

We kijken en luisteren beiden elke zondag op onze eigen computer naar de kerkdienst, zodat wij ook dat met elkaar kunnen delen!

Peter vermaakt zich met het lezen van de krant, opent zijn mailtjes en doet spelletjes op de computer. Rond half 5 een glaasje wijn of een biertje met twee medebewoners waar hij bevriend mee is geraakt, maakt het ook weer wat gezelliger. Sporten en andere activiteiten komen hopelijk weer aan de beurt, als dat verantwoord is.

Gelukkig vermaak ik mij ook door regelmatig te sporten, fietsen en



wandelen met mijn zus Jacqueline en bij slecht weer zijn de foto's aan de beurt. Die moeten nodig worden ingeplakt! Hopelijk duurt het niet lang meer voordat we elkaar weer mogen ontmoeten in onze ruime Vredeskerk.....

Met Met een zonnige groet,  
Peter en Elly van den Berg

## Verbinding met de wijk

### Vakantietassen

Sommige gemeenteleden hebben geld en materialen ter beschikking gesteld voor de vakantietasjes voor de kinderen van de dinsdagmiddaggroep van de Wijkplaats.

**Er is al € 85,75 overgemaakt. We hebben nog nodig: €200,-- min €85,75 = € 114,25. Wie draagt bij?**

Graag geld overmaken op de rekening van Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding. **NL32 INGB 0008 2855 72**

## Verbinding in stilte



De geloofsgemeenschap De Verbinding wil een stille plek bieden in de Vredeskerk op een vast moment in de week.

De commissie vordert met de voorbereidingen.

Twee vragen. We willen graag weten:

☉ Zou u weleens van de gelegenheid hierboven genoemd gebruik willen maken? Ja/nee

☉ Zou u zo'n vrijwilliger willen zijn? En zo ja, hoe vaak per maand zou u dat schikken?

Graag uw reactie naar [bergsma.em@gmail.com](mailto:bergsma.em@gmail.com)



## Verbinding met de wereld

Leiden 15 juni 2020

### Black Lives Matter

Na de dood van George Floyd liep ik al een tijdje rond met het idee van een anti-racisme manifestatie in Leiden. Maar waar te beginnen en met wie? Er zijn weinig zwarte mensen in Leiden.

Toen ging maandagavond, 8 juni, de telefoon. Het was Ad Alblas, de voormalige predikant van de Binnenstadgemeente. Hij wilde ook iets ondernemen, maar vond dat hij niet op de voorgrond kon staan. Hij vroeg mij of ik wat wilde doen. Toen ging het allemaal heel snel. Op dinsdagavond zat er bij ons een groep mensen die elkaar nauwelijks kenden, maar allemaal hetzelfde wilden: hier in Leiden een geluid laten horen tegen racisme, tegen discriminatie van zwarte mensen.

Mensen denken soms dat het hier wel meevalt en dat we heel tolerant zijn, maar het valt erg tegen. Met regelmaat ondervinden mijn kinderen en ik allerlei vormen van discriminatie, vooral mijn jongens. Pesten op school. Op latere leeftijd op straat wordt het grover: "rot op neger, ga terug naar je eigen land!", horen ze. Bij controle in een supermarkt moet je vaker je tas laten zien. Bewakers of politie vragen alleen jou om je ID. Of mensen slaan je over bij een begroeting of bij felicitaties tijdens een receptie. Of collega's op de basisschool zeggen dat je niet geschminkt hoeft te worden tijdens het Sinterklaasfeest. Dan zijn er die "complimenten": "Wat spreek je goed Nederlands", of "Je ben echt goed geïntegreerd, zeg!"

De gemeente Leiden wees ons de Lammermarkt toe voor zondag 14 juni. 1000 demonstranten was het toegestane maximum. Razendsnel stelden we een programma op met sprekers en een logistiek beveiligingsplan. In no time werden technische zaken als geluid, podium en communicatie geregeld en vonden we 25 vrijwilligers. Voor de public relations en het aanmelden voor de demonstratie werd een Facebook-site opgezet. Donderdag waren er al meer dan 1000 aanmeldingen. Fantastisch, dachten we. Volgens afspraak zouden bij meer aanloop de demonstranten op de wegen rond de Lammemarkt worden geweerd. Opeens kreeg de gemeente koudwatervrees en trok vrijdag de toestemming in. Paniek! We kregen wel een toezegging voor de voetbalvelden bij zwembad De Vliet. Dat leek niet erg aantrekkelijk. Wat moesten we? Nog maar een dag te gaan om een nieuw logistiek plan te bedenken en om het terrein in te richten, waar verder niks was. Een week uitstellen was geen optie, ook niet voor de gemeente Leiden. De "driehoek" zou de beveiliging opschalen en gaf aan dat we ons moesten voorbereiden op 5000 demonstranten. Dat hield in: 5000 stippen zetten op het terrein om de 1.5 m afstand te garanderen en hogere kosten voor de techniek. En die kosten waren niet gedekt. Eigenlijk gekkenwerk, maar we besloten toch door te zetten.



Het is uiteindelijk allemaal gelukt. Er waren iets van 2500 mensen. Naast Karwan Fatah Black, historicus van de universiteit Leiden, die vertelde over de slavernij in het verleden en hoe dat verband houdt met discriminatie, waren de andere sprekers gewone mensen, die heel persoonlijke verhalen vertelden. Mensen, die nooit eerder toespraken hebben gehouden. Het was soms heel emotioneel. Ik had ook moeite om mijn tranen te bedwingen. Maar de sfeer was geweldig. De demonstranten leefden erg mee en hielden zich goed aan de “Corona”-regels. Burgemeester en politie hebben ons overladen met complimenten, complimenten ook aan de demonstranten.

Leiden mocht niet achterblijven in die golf van demonstraties die nu over de hele wereld gaat. Het gaat om meer dan alleen discriminatie van zwarte mensen. Het gaat om alle mensen die om wat voor reden dan ook als apart worden gezien en apart worden behandeld. Het gaat erom dat er niet meer gedacht wordt in termen van wij en zij. In mijn toespraak heb ik benadrukt dat ik geen vreemdeling meer wil zijn. Die verschillen in identiteit, die de laatste jaren zo worden uitvergroot, wat betekenen die? Voor onze Heer niks.

Om ons protest praktisch te maken hebben we de gemeente drie voorstellen gedaan:

1. schaf Zwarte Piet af tijdens de jaarlijkse Sinterklaasviering
2. verbeter het geschiedenisonderwijs op scholen, zodat kinderen begrijpen hoe de multiculturele samenleving is ontstaan
3. spreek je uit tegen de onnodige nieuwe wet op politiegeweld, die agenten vrijwaart van vervolging bij letsel aan arrestanten.

Wat betreft het eerste punt lijkt het tij te keren. Een nieuwe enquête liet zien dat nu na de



dood van George Floyd en de demonstraties daarna nog maar 47 % van de bevolking Zwarte Piet steunt tegen 71 % vorig jaar. Ook de de premier is om.

Maar het is niet voorbij. We zijn net pas begonnen.

Jacintha Groen-Stewart

### Collecten: digitaal of naar bankrekening

Voor zondag 14 juni tot en met zaterdag 20 juni zijn de collectedoelen:

- 1e collecte: Diakonie: voor een luisterend oor en concrete hulp
- 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden
- 3e collecte: Collecte Protestantse Kerk: Dorpskerken willen van betekenis zijn.  
<https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/collecte-protestantse-kerk-dorpskerken-willen-van-betekenis-zijn>



Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag

'Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente?', maar: 'Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?'

U kunt digitaal bijdragen door in de app Givt (na registratie als gebruiker) onderstaande QR-code te scannen:



**Givt**

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



DEVERBINDING  
LEIDEN

Komt u er niet uit?

Bas Oerlemans [boerlemans@humancapitalgroup.nl](mailto:boerlemans@humancapitalgroup.nl) en John Bioch [bioch@wxs.nl](mailto:bioch@wxs.nl) kunt u mailen voor hulp hierbij.

U kunt ook een bijdrage aan de collecten overmaken naar bankrekening NL71 INGB 0678 6510 94 ten name van de Protestantse gemeente Leiden o.v.v. "datum van de dienst, De Verbinding".

De bedragen die op dit bankrekeningnummer binnen komen, worden 50% / 50% verdeeld over de Diaconie en de Protestantse Gemeente te Leiden. Het is administratief helaas ondoenlijk de bedragen die binnenkomen verder uit te splitsen naar de verschillende collectedoelen.

Tot zo ver deze keer.

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad

Astrid Krispijn [astridkrispijn@hotmail.com](mailto:astridkrispijn@hotmail.com)

Marja van Male [m.e.vanmale@live.nl](mailto:m.e.vanmale@live.nl)

Tetsje Oelen [t@oelen.nl](mailto:t@oelen.nl)